

Her Yönüyle

Gaziantep'i Tanıtıyoruz

Bu kentin dünü ve bugünü

AYLIK TARİH VE SANAT DERGİSİ

Sayı : 2

1. Haziran. 1962

200 Kuruş



POCOCKE, : Kalenin yuvarlak bir tepe üzerinde yapılmış olduğunu, etrafında kaya içinde çukurlanmış mezarlar bulunduğunu, kalenin dışarısında da bazı mezarlar mevcut bulunduğunu, söyler. Kale kapusu asıl kaleye yani şatoya asma köprülerle bağlanmıştır. Türkler burada kale ve kalenin etrafında ikâmet ederler, der.

R ZEYNEL VE SABRİ DİNLER R

R
A
Y
S
i
G
O
R
T
A

R
A
Y
S
i
G
O
R
T
A

**Ka.nyon, Taksi, Traktör ve
Binalarınızı Sigorta Eder.**

Radyo Satışı
Buz Dolabı ”
Dikiş makinası ”
Yün Kumaşlar ”
Tedyatta kolaylık sağlanır.

Adresler :

Merkezi : Gaziler Caddesi No: 37/13

Şubesi : Ersoy Pasağı Gaziler Cad. No. 38

Telefon : 1441

Gaziantep

Fıstık Palas Oteli

Şehrin tam merkezinde - Her türlü konforu
haiz - Ticaret ve alışveriş yerlerine yakın

Yolcular Fıstık Palas Otelinde istirahat edebilir.

Adres: İnönü Caddesi - Gaziantep

Ersan Taksileri Telefon: 3099

Turizm Taksileri Telefon: 2796

Şehrimizde Fırınılı Turizm Lokantası Açıldı.

Sayı: 1

Cilt: 1

1-Mayıs-1962

Fiati: 2 Lira

İÇİNDEKİLER

Okuyucularla Başbaşa		M. Oğuz Göğüş
Gaziantep Şehrinin Coğrafi Durumu (Derleyen)		" "
Gaziantep şehri ve vilâyetinin tarihi durumu "		" "
Gaziantep'te sosyal durum- Göğüş ailesi	"	" "
Gaziantep'in Tarihi ve Turistik yerleri	"	" "
Gaziantep'in Arkeolojik Yerleri	"	" "
Gaziantep'in Jeolojik Durumu	"	" "
Mütercim Asım'ın bilinmiyen akrabaları		Cemil Cahit Güzelbey
Münif Paşa		" "
Gaziantep Savaşının bilinmiyen yönleri		Yasin Kutluğ
Gaziantep'in dünkü kültüründen	"	M. Oğuz Göğüş
Gaziantep'te ilkokul öğretmenleri	"	" "
General Dr. Faik Taşçıođlu'nu kaybettik	"	" "
Bayram Edip'ten bir kitabe	"	" "
Her sayıda bir okul tanıtıyoruz	"	" "
Gaziantep'te Tarım	"	" "
Köylerimizi Tanıtıyoruz	"	" "
Gaziantep'in Okul Sevenleri	"	" "
Kültür Köşesi	"	" "
Dergimiz için aldığımız yazılar	"	" "
Gaziantep'te Tıp	"	" "
Gaziantep'te iş adamları	"	" "
Diş Doktorlarımız	"	" "
Gaziantep'te Sosyal Durum Kozanlı ailesi	"	" "
Amerikan Hastanesi	"	" "
Gaziantep'teki Haziran Ayı olayları	"	" "

G Ö Ğ Ü Ş İNŞAAT PAZARI

Y. Müh. Cavit Göğüş

PROJE
BETONARME ve STATİK HESAP
TECRİT İŞLERİ
TAAHHÜT

Türk Ticaret İşhanı No. 13 - Gaziantep

Telefon: 2170

Buz Bağ Şarapları :

Fransada Birleşmiş Milletler Şarap Ofisinde Asil Şaraplar arasına girmiştir.

Her Yönü ile

GAZİANTEP'İ TANITIYORUZ

Bu Kentin Dünü
ve Bugünü

Sayı : 2 - 1/Haziran/1962

Fiatı: 200 Kuruştur.

M. Oğuz Göğüş
Dergi Sahibi

M. Ali Anlar
Mes'ul Müdürü

Okuyucularla Başbaşa :

Sevgili Okuyucularım

Bu derginin birinci sayısını çıkarmaya ilk adımı atarken beni yolundan döndürmeye çalışanlar olduğu gibi teşvik edenlerde oldu. Ve işte nihayet dergimizin birinci sayısı yayın hayatına atılmaya muvaffak oldu. Dergi vaktaki çıktı okunmaya başlandı tabidirki bizi tebrik edenler olduğu gibi iyiliğimiz yönünden bizi tenkid eden arkadaşlarımız ve bilginlerimizde çok oldu. Fakat nede olsa meydana bir çekirdek atmamızdan dolayı duyduğumuz sevinç büyüktür. Çünkü bu vesile ile memleketimizin bilginleri arasında bir yankı uyardırmaya muvaffak olmuştuk.

Anlıyoruz ki öz doğduğumuz bu toprağın her yeri bir cennet, her köşe ve bucağı bir hazine. Nice defineler dolu onun kıyısında ve koyunda. İşte biz bu haznelere tek tek parmak basacağız, bunları didik didik edeceğiz, Ve bunları bir araya getirerek gücümüzün yettiği kadar bu yurt parçasının ne büyük bir varlık olduğunu ispata çalışacağım. Bir şair buraya gelin demiş, ne isabet, diğer bir şair ise, burayı Bağda'da benzetmiş.

Ne yazıkki Bağda'dan üstün olduğunu kestirememiş. Hâsılı sevgili okuyucularım bu diyarımızı ancak tarih kucaklayabilmiş.

Bazı okuyucularımızda bizden, aile şecerelerinin rast gelemleri, yoksa sıraylamı yapılacağını soruyorlar. Şurasını açıklamak isterimki bilgilerin hepsi bir arada değildir. İncelemeler sırasında rastladığımızı ve haklarında tam bilgi sahibi olduklarımızı ön sıraya almış bulunmaktayız. Adları geçen ailelerde başka bir çok ailelerde vardırki bu gün izleri bile kalmamıştır. İşte bunun içindirki mecburen haklarında tam bilgi sahibi olmadığımız aileleride dergimize aktaramadık.

Diğer taraftan halen sonunu bulamadığımız aileleri ise tam bilgi topladığımızda peyderpey onları da aktaracağız.

Hoşça kalınız aziz okuyucularım...

M. Oğuz Göğüş

Yazarlar :

A. Kemal Göğüş

Ziraat Fakültesi Doçent

C. Cahit Güzelbey

Yasin Kutluğ

Mustafa Güzelhan

M. Oğuz Göğüş

Abone şartları :

Sayısı : 2 Lira

Yıllığı : 24 Lira

Altı aylığı : 12 Lira

Günü geçmiş nüshalar 5 liradır.

Dizildiği ve Basıldığı Yer :

YENİ MATBAA. Telefon : 1396

Karagöz Cad. GAZİANTEP

Vatandaş : Her yerde daima Gaziantep Fıstığını tanıtır. Şam fıstığını etiketin üzerinden sildir.

Gaziantep Şehrinin Coğrafi Durumu

A- Şehrin coğrafi mevkii takriben 37 05, Tul 37 22 Arzdır.

B- Şehri çevreleyen belli başlı nehir, dağ, orman, ova ve benzerinin ci-
hetleri ile isimleri :

Gaziantep şehri, 7 coğrafi bölgemizden biri olan güneydoğu Anadolu böl-
gesinde yer alır. Bu bölge geniş bir yay meydana getiren güneydoğu torosların
önünde, gittikçe alçalarak Suriye düzlüklerine geçen dalgalı bir platodur.

Gaziantep bu platoyu derin bir şekilde yaran Fırat Nehrinin batısında
125.498 nufusuyla bölgenin en kalabalık şehridir.

Çukurova, Hataydan, Diyarbakır, Urfaya ve Marastan Halebe giden yol-
ların kavşağına önemli bir coğrafi konuma sahiptir.

Şehir Fırat nehrinin kolu olan pancarlı mevkiinden kaynağını alarak ba-
tı doğu istikametinde akan Alleben deresi boyunca kurulmuştur. Bu yüzden ba-
tıya doğuya doğru uzun, kuzeyden güneye doğru daha kısadır.

Gaziantep'in hemen yakın çevresindeki yükseltiler:

Takriben 8.50 kilometre kuzeyde 1250 metre yükselikte, Dülük Baba 11.5
kilometre kuzey batıda 1050 metre yükselikte Sam ve 24 Kilometre mesafede
1490 metre kadar yükselen sof dağları yer alır. Batıda ise 9.5 kilometre de 11.000
metre yükseklikte Gani Baba, güneyde 3 kilometre de 1050 metrede Mardin te-
pesi ve doğuda 15 kilometre mesafede 1069 metre yükselen Güreniz dağları bu-
lunur.Şehir içinde ve civarında orman yoktur.(Dülük baba ormanından sonra bahsedeceğiz.)

C- Gaziantep ova ve üzerinde yer alan 3 metre tepe üzerinde kurulmuş-
tur. Bunlar Türktepe, Kayacık, Tepebaşı denilen tepelerdir. Türktepe doğuda te-
pe başı batı Kayacık ise bunların arasında tepe başına yakın bir yerdedir. Ova-
nın yükseliği ise ve meteoroloji istasyonu çevresinde 849 metre, istasyonda ise
812 metredir.



(Cumhuriyet İlkokulunun Genel Görünüşü)

Birinci sayımızda bu okula ait bilgiyi vermiştik. Klişelerimizin postada gecik-
mesi yüzünden ancak bu sayımıza koyabildiğimizden okuyucularımızdan
özür dileriz.

Gaziantep Şehri ve Vilâyetinin Tarihi Durumu

(Geçen sayıdan devam)- gın, Halaf çanak çömleklerini ihtiva eder.

Bakır devri çanak çömlekleri Humamız hüyük de, yine Gaziantep kalesinde, civardaki bir çok hüyüklerde bulunur. Gaziantep Müzesinde bu devre ait mühürler vardır. Bundan sonra Anadolu tarihi Etilerin bıraktığı yazılı kaynaklara dayanır. Bölgenin tarihi kültür bakımından bazı farklar gösterirse de siyasi ceryanlar bakımından bütün tarihi hadiseler birlikte bir kül halinde mütalaa edilmek icabeder. Gaziantep İlinin tarihi devirlerine gelince Sakçagözünde 1947 de yapılan kazı tabakalarında Sargon çağına ait buluntular olduğu kazıların neşriyatından anlaşılıyor. Şu halde bu bölge ikinci bin yılları başında Akatların tesiri sahasındadır.

Asur ticaret kolonisi devrinde daha emin yol olarak tüccarlar kuzey yolundan ziyade, bir takım kolaylıklarından dolayı güney yolunu (Birecik) civarında Fırat'ı aşmakta ve Gaziantep-Maraş üzerinden Kaniş gitmekte olan yolu tercih ediyorlardı. Ticaret kolonisi devri 1850 tarihine tesadüf ettiğine göre Mari buluntularına nazaran bundan hemen 80 sene sonra Şamsi-Adat isminde Sami bir kabile reisi Cizire de büyük bir devlet kurmuş Asuru ele geçirmiştir.

Şamsi-Adat'ın devletine komşu olan güneyden kuzeye doğru uzanan (Halep, Karkamış, Urşu, Harşu) memleketleri görülüyor. Urşu ve Harşu memleketleri bu günkü Gaziantep Vilâyetini güney ve kuzey parçalarını teşkil ediyordu. Urşuyu Birecik, Harşu'yu Samat civarına yerleştirmek mümkündür. Urşu önemli bir ticaret merkezi ve Asur ile Kaneş arasında mühim bir istasyondur. Şamsi-Adat zamanında Urşu kralı Şennam adlı birisiydi. Etiler buraya milâttan önce 1600

yıllarında I. Mürşil hakimiyetini Babil'e kadar uzattığı zaman Gaziantep'te almıştı. M. Ö. 1540-1520 aralarında Eti kralı Tellipinus zamanında Antep'in kuzey batısındaki Sakçagöz Kizvatna krallığının bir parçası olarak görülür. M. Ö. 1500-1400 arasında yine Gaziantep'de Mitani hakimiyeti görülür. II. Hatuşil'in Kizvatna ve Halep'i zaptından sonra Hani galbattşki Mitani (Huri) Krallığına katılmıştı. Bu tarihlerde Suriye'de Şavşat adlı bir hükümdar bulunuyordu.

Mitani hakimiyetindeki toprakları büyük Fatih Şubbilium zaptetti. Buralarda Etilere bağlı küçük Krallıklar kurdu. O zaman Gaziantep Vilâyeti Karkamış küçük krallığına bağlı idi. Şubbilium'un zamanlarda Mitaniler artık kuvvetli bir devlet değildi. Asurlar da kuvvetli omamakla beraber kalkınıyorlardı. M. Ö. 1200 yıllarında merkezi Orta Anadolu da bulunan Büyük Eti Devleti yıkıldıktan sonra Güneye çekilen Etiler burada bir çok küçük Eti krallıkları kurmuşlardır. Bunlardan Gaziantep havalesinde, Kummuhi krallığı görülür. Devletin hudutları Gaziantep'ten Samsat'a kadar uzanmakta idi. Gaziantep şehri içinde bulunan bir saray kapısı kalıntısına ait hiyeroğliffli ve kabartmalı bir taşın bulunuşu bize bu günkü Gaziantep şehrinin Kummuhi devletinin merkezi olduğu fikrini veriyor. Asurlar kuvvetlendiği zaman M. Ö. 900-700 arasında Aramiler Asurlar ve diğer mahalli krallıklar arasında meydana gelen şiddetli savaflara kummuhilerinde katıldığı görülmektedir. Markası (Maraş) Hatena (Hatay) Samal (Zincirli) ve en son olarak da Karkamış Asurların eline düştü. M. Ö. 799 da Asur II. Sargon son Kummuhi kralı Mutalluyu ortadan kaldırdı. Devletini Asura bağlı bir eyalet haline koydu. Fakat Kummu-

hi ismi devam etti. Bu sefer Asur idare merkezi Dülük Babada kuruldu. Bu tepede hava tanrısı (Tarkunt) un meşhur tapınak yeri de bulunmaktadır. Dülük Baba tepesi bütün Antep havalisine hakim bir yüksekliktedir. Onun için Asurlular Askeri ve İdare merkezlerini oraya kurmuşlardı. M. Ö. 605 yılında Asur devletinin çöküşüne kadar Kummuhi bir Asur devleti eyaleti olarak kaldı. Sonra burayı M. Ö. 545 tarihinde İran Kralı Kiros zaptetti. Ahemenit (1) satraplarının idare merkezinin de gene çıkan tarihi belgelere göre Dülük Baba olduğunu görüyoruz. Bu satraplar eski Kummuhi (2) ananelerine bağladıkları bir asilzadeler hanedanı kurdular. Büyük İskender'in Pers (3) Devletini yıkmasından sonra Kommagene eden Kummuhinin mahalli kraları kendi menşelerini satrapların hanedanından neş'et ettirdiler.

O zamanlar Kommagenin merkezi Dülük Baba Samsatda bulunuyordu. Fakat Dülük Babanın dini kıymetinin ve Tarkunt'un önemi devam etti. Şimdi (Dolichenus) diye söylenen kültür Romaya kadar intikal etti. M. S. 72 tarihinde burayı eski Kommagene hanedanını ber taraf ederek Roma idaresine bağlı olan Suriye devletine eklediler.

Dolichenus mabuduna izafeten bu şehre (Doliche) denir. Bizans kaynaklarında bu şehrin adı (Teluk, Tulupa) şeklinde, Arap kaynaklarında (Daluk) şeklinde geçer. Türkler ise buraya (Dülük) derler. Orta çağda kıymet kazanmış olan şehrin yerinde bugün. Dülük Baba adı verilen bir köy vardır.

Dülük, Asur, Roma, Bizans idaresinde bulunmuştur. Burasını Bizanslardan Hazreti Ömer'in Komutanlarından (Ilyaz B. Gannam) Arap orduları almıştır. Daha sonra geçmiştir. Harun Reşit zamanında Bizanslardan tekrar müslümanlara geçmiştir. Gaziantep'i Harun Reşit Avasımla (4) şehirlerine katmıştır.

Türkler buraya XI. asrın sonlarına doğru Malazgirt savaşından sonra yer-

leştiler. Alp Arslanın komutanlarından Afşin tarafından Dülük zaptedildi. Daha sonra Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şahın 1084 tarihinde idaresine geçti. Sonra Maraş Senyörüne (5) tabi olmuştur. Daha sonra burasını Konya Selçuk Sultanı Kudüs kralı Baudavinden aldı.

1270 tarihinde bütün Anadolu gibi burası da Moğol istilasını uğradı. Mısır hükümdarı Tahir Baybars burasını Moğollardan tekrar aldı. Baybars ölünce şehir Dulkadır-Oğullarının eline geçti. Dülük şehrinin (1397-1398) tarihlerinde ehemmiyetini kayıp ettiği ve merkezin Ayıntab'a nakil edildiği görülüyor.

Uzun müddet Dulkadır-Oğullarının elinde kaldıktan sonra Yavuz Selim'in Mısır seferi sırasında Yunus Bey Ayıntab'ın anahtarını Selim'e teslim etti. Osmanlılara geçen Ayıntap evvela Maraş eyaletine bağlı bir sancak merkezi halinde teşkilatlandırıldı. 1790 tarihinde Celalilerin isyanı üzerine burası taaruza uğradı. 1818 tarihinde Hurşit Ahmet Paşa Halep Valisi iken burası Halep'e bağlandı. 1839 tarihinde Nizip harbinden sonra Mehmet Ali Paşanın eline geçti. Mehmet Ali Paşa buradan çekilince tekrar Osmanlı devletinin bir parçası olarak kaldı. 1913 tarihinde müstakil sancak oldu. 1919 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğunun sancağı olan Ayıntap 15 Ocak-1919 tarihinde İngilizlerin, 5 Aralık 1919 tarihinde Fransızların işgaline maruz kaldı. 25 Aralık 1921 de kavuştu.

B. M. M. 1921 tarihinde 93 sayılı kanun ile Ayıntap ismini Gaziantep'e çevirdi. 1924 tarihinde Vilâyet oldu.

- (1) Satrap: Eyaletler-valilikler
- (2) Kummuhi: Fırat ile Dicle arası
- (3) Pers: İran
- (4) Avasıml: Bölge
- (5) Haçlıların taksim ettiği beylikler

Bir Fransız Atasözüne göre: İnsan mezarını kendi kazar. Çünkü çok yiyen çabuk ölür.

Gögüş Ailesi



Çelebi lakabının nasıl ve ne suretle verildiğini henüz tesbit edemedim. Fakat Haci Gögüşün iki oğluna dair şer'î mahkeme sicilinden çıkarmış olduğum kaydı aynen alıyorum:

Hicri Yıl 978- 1561 Yılı Cilt 4 Sahife 144

Veçhi tahriri sicil budurki İbrahim Çelebi bini Haci Gögüş meclisi şer'a hazır olup Abdülkerim bini Mahmut muvacehesinde esaleten ân nefsih vekâletan ân kalbih ahih Mehmet Çelebi ikrar edüp kara tarlada vaki bir kıta tulu otuz beş adi arşun ve arzı otuz bir arşunki kıpletlen tarık şarkan gedik ve şimalen mülk sahibi Mahmut ve garben mülk Divane Köşker mezkûr mahalledeki yerin tasarrufuna ve hak karariye esaleten ve vekâleten mezbur

Abdülkerim on üç altun onbeş akçeye bittim Kabzı yemin ettim ve teslimi mübin kıldım

Not: Haci Gögüşün oğlu İbrahim Çelebi kendi nefisine ve kardeşi Mehmet adına Kara tarladaki sınırları belli bir evlerini satmışlardır.

(1) Hüsameddinin nereden geldiğini henüz tesbit edemedik. Araştırmalarımıza devam ediyoruz.

Gaziantep'in Kültürel Durumu:

Yurt yüzüne dağılmış bu şehrin
Fikir Evlâtları :

Ali Kemal Gögüş (A. Ü. Z. Fakültesi Doçenti)

1924 de Gaziantep'te doğmuştur. Annesi Kâmile Gögüş, babası ise Ömer Gögüş'tür. İlk, Orta ve Lise tahsillerini Gaziantep'te yapmıştır. 1943 te Ziraat Fakültesine girmiş 1947 de bitirmiştir. Okulu bitirdikten sonra ilk görevi Yeşilköy tohum islah istasyonunda almıştır. Bu görevi sırasında 1948 in Ekim ayında askerlik görevine girmiştir. As-



Doçent Ali Kemal Gögüş

keri görevini Eskişehir hava okulu uçak savar taburunda yaparak 1949 Eylülünde terhis edilmiştir.

Terhisten sonra Ziraat fakültesinde Zirai Kimya Asistanlığına getirilmiştir. Bir yıl sonrada adı geçen kürsünün asli asistanı olmuştur. 1954 yılında Pekiyi derecede doktarasını vermiştir.

1955-1957 yılları arasında bilgi ve

görüşünü artırmak ve doçentlik çalışmalarını hazırlamak üzere Amerikaya giderek orada çalışmıştır. Bu suretle lisan bilgisinde ilerletmiştir. Oradan döndükten sonra Doçentlik imtihanında pek iyi derecede muvaffak olduğundan besin maddeleri ve hayvan besleme kürsüsü doçentliğini hak kazanıyor. Halen aynı görevi yapmaktadır.

Doçent doktor Ali Kemal Göğüş çeşitli vitaminler ve hormonlar üzerinde ilgi çekici araştırmalarda yapmıştır. Bu güne kadar neşredilmiş eserleri şunlardır:

1- Çeşitli Rasyonların gelişmesini bitirmiş ak karaman koyunlarının beslenmeleri üzerindeki tesirleri.

2- Hindi palazlarının kolinin ihtiyacı ve kolinin bazı önemli besin maddeleri ile olan münasebetleri.

3- Askorik asidin "Vitamin C."anti oksidan etgisi üzerinde araştırmalar.

4- Günlük civecivlerde cinsiyet tayini.

5- Hayvan beslemelerde Antibiyotikler ve kullanmaları.

6- Soya Fasulyasının kan pıhtılaşması üzerindeki tesirleri.

7- Yerli legorinler civecivlerde normal büyüme gibi eserleri neşredilmiştir.

1947 nin ikinci ayında Nezihe Erol ile evlenmiştir. Ne yazıkki bir kaç evladı olmuş isede her birisini kendisini ke-derlere boğarak dünyadan göçmüşlerdir. Yalnız Ömer adında tek bir erkek evladı vardır. Bu enerjik ve çalışkan genç çok sevdiği babasının adını taşıyan bu biricik evladının üzerine titrer.

Ahlak, fazilet, ilim, yumuşaklık ve güler yüz, işte Ali Kemal Göğüş'ün vasıfları. Annesine ve aile efradına çok bağlıdır. Milli hissi ve vatani aşkı çok yüksektir. İlim uğruna gittiği Amerikada gururunu daima yüksek tutmuş ve bulunduğu muhitte Türk sempatisini uyandırmaya çalışmıştır.

A. Kemal Göğüş Almanyadada takdir edilmiştir: Türkiyeye Ziraai Araştırma yapmak üzere gelmek isteyen bir

Alman ilmi heyeti evvela Ankaraya bir müşahit gönderiyor. Bu müşahit memleketimizde branşına ait ilim adamlarile temas etmiştir. Bu arada kendisine Doçent Ali Kemal ile görüşmesini tavsiye etmişlerdi. Müşahit Ali Kemal Göğüş'ü aramış bulmuş ve kendisilede görüşmüştür. Bundan sonra Almanya'ya döndüğü zaman mensup olduğu heyete Türkiyeye gittikleri vakit A. Kemal Göğüşü arıyarak bulmalarını ve mutlaka kendisile görüşmelerini tavsiye ediyor. Heyet Ankaraya geldiği vakit A. Kemal Göğüşü bularak kendisile görüşmek isterler. Bunun üzerine konferans salonunda toplanan heyet A. Kemal Göğüşe icabeden sorularını soruyorlar. Göğüş bunlara muktini (inandırıcı cevapları) vererek onları tatmin ediyor. Ve neticede Alman Heyeti A. Kemal Göğüşe A. Vitamini hakkında imzası altında bir eser yazmasını rica ederek Ankaradan ayrılıyor.

Gaziantep'in Tarihi ve Turistik Yerleri

(Geçen sayıdan devam)

- 77- Mehmet Paşa Camii
 - 78- Bahaidin Mescidi.
 - 79- Çergelolu çıkmazı - Mescidi
 - 80- Nuri Bey Mescidi
 - 81- Şih Şaban Dede Turbesi
 - 82- Karagöz Camii
 - 83- Fış Fış Kastel Mescidi (Ev oldu)
 - 84- Karatarla camii
 - 85- Nakıp Hamamı (Yıkılmıştır.)
 - 86- Mecidiye hanı
 - 87- Gümüş kastel çeşmesi
 - 88- Nakıp Medresesi (Yeltekin Eczanesi) oldu.
 - 89- Kemikli Bedestan
 - 90- Pazar yeri camii
 - 91- Haarif Hanı (Şimdiki Belediye garajı)
 - 92- Belediye Hanı
 - 93- Şihcan Mezarı (Halen Naci Dailerin sel pompası yeri)
 - 94- Kozanlı camii (Kuzanlı soyadını taşıyanların ecdatları yaptırmıştır.)
- (Devamı sahife 7 de)

Gaziantep'in Arkeolojik Yerleri

Yazan: Mahmut Oğuz Göğüş

1- Karkamış : Etiler ve Romalılarından kalma olduğu o havalide çıkan eski eserlerden anlaşılmaktadır.

Buradan çıkan eserler, kabartma taşlar çanak ve çömlek ve Roma devrine ait mezarlar bu mezarlardan çıkan göz yaşı şişeleri. Bitişiginden Fırat nehri geçer ve halen Karkamış adı altında bir ilçedir. İl merkezine 60 kilo metredir.

2- Belkis harabeleri: Belkis adında güzel bir Romalı kızın adına yapıldığı söylenir. Roma devrinden kaldığı içerisinden çıkan eski eserlerden öğrenilmektedir. Buradan çıkan eski eserlerden, Lahit, (Mezar) kabartma taş heykeller, Roma devrine ait Hüyük, arkeoloğlarca çok mühim tarihi arkeolojik bir bölge olduğu tesbit edilmiştir.

Halen oranın köylüleri durmadan bütün yasaklara rağmen gizli gizli kazılarına devam etmekte ve bir çok eski eserler bulmaktadırlar. Ne yazık ki bu eserler Müzemizde getirilmemekte bazan hatta harice kaçırıldıkları söylenmektedir. Ve yine adı geçen hüyük de altın bir öküz heykeli bulunduğu ileriden beri rivayet edilir. Buranın halkı bir gün bu altın heykele rastlanacağını ümit ederler. Mintıkanın en büyük arzusu devletçe bir kazı yapılmasıdır. Halen hüyük üzerinde büyük ve o devrin kıralına ait olduğu söylenen heykeller bulunmaktadır. Ne yazık ki bu heykellerin başları kırılmıştır. Nakilleri ise imkânsızdır.

Yine bu hüyükte Çimentoya benzeyen bir madde ile yapılmış bir çok sarıncılar vardır. Hüyüğün altında daha bir çok eski eserlerin bulunacağı kuvvetle muhtemeldir.

Kehriz ve Belkis köyleri arasında bulunan Hekim deresinde bir uçtan gi-

rildiği vakit diğer bir ucu bulunmayan ve yetmiş beş santimetre kutrunda girilebilen bir kanalizasyon vardır. Bu kanalizasyona elde elektrik feneri olduğu halde girildiğinde pek çok yol alınamaz, çünkü nefes tıkanır. Bu kanalın gerek sağ tarafında ve gerek sol tarafında bir takım dörtgen şeklinde ve her beş on metre mesafede tren yollarında olduğu gibi içine insan sığacak kadar yerler vardır. (Devamı sahife 10 da)

Gaziantep'in Tarihi ve Turistik Yerleri

(Sahife 6 dan devam)

- 95- Ayşe baci camii
- 96- Akyol Mescidi
- 97- Akyol camii (Şimdiki Ersoyların evi)
- 98- Eyyup oğlu camii
- 99- Alaybey camii
- 100- Hüseyin Paşa Camii - Hamamı - Okulu
- 101- Keyvan hamamı
- 102- Tüffah hamamı (Atatürk üzerindeki göbek parkın altı)
- 103- Hergame hamamı (Handaniye caminin arka kapısından çıkınca Çukur Han ile arada kalan evlerin altı. Hüsameddin Göğüşe ait olduğu 540 yıllık kayıddan anlaşılıyor.
- 104- Atatürk kütüphanesinin yeri evvelce Mescid idi. Taksilerin durdukları yerde ise merdivenle inilen balıklı pınarı vardı.
- 105- İrgiliz Pürütestan kilisesi (Öğretmen okulu binası) önünde Yuf babı isminde bir ziyaret vardı. Bu ziyaret ile Çınarlı camii arasında bir ermeni okulu vardı. Antep harbinde düşman ile aramızda cephe olduğundan o kadar yıpranmıştı ki Çınarlı camiye diye atılan yorğun bir Fransız on beş buçuklu top mermininin değmesi ile yıkılmıştır. Ve bir çok Ermeni ve Fransız askeri altında kalarak ölmüştür.

Gaziantep şehri ve dolaylarının jeolojik durumu

1- Memleketimizin kuzeyinde ve Ak-su vadisi yakınlarında bulunan Hasırlı ve Boğazkerim köylerinde, ikinci zamanın, (Üst Kretase) devrinin (Senonien) katına ait (Ostre Boucheroni) (Boğazkerim köyü), (Hippirites "Vaccinites" Syriacus) (Nasırlı köyü) fosilleri bulunmuştur.

2- Şehrin kuzey batısında, 15 kilometre mesafede bulunan Sam mezrasında 3 üncü zamanın orta Eosen devrini temyiz eden (Alveolina Oblango), Azaplı köyünde (Nummulites Mülecabut) ve şehri güney doğusunda 17 kilometre mesafede bulunan Zırmaba köyünde ise (Orbitolites Camplanatus) fosilleri bulunmuştur.

3- Şehrin güney batısındaki Kefiz köyünde gene 3 üncü zamanın üst eligeçen devrine ait (Panopea Oligofaujasi), Karacurun köyünde ise (Terabratula Oligavitrea), Revanda Kalesinde (Voluta Gradata) ve (Dentalium Opennnicum) fosilleri bulunmuştur.

4- Şehir için ve şehre 15 kilometre mesafedeki Araptar köyünde 3 üncü zamanın Miocen devrini temyiz eden (Amussium Cristatum), (Turritella gradata), fosilleri bulunmuştur. Bundan başka alt miocen devrine ait Şehitlik civarında (Limenea Tchihatcheffi), Burç köyünde (Chlamys oblitaguensis) bulunmuştur.

Bu delillere göre şehir ve dolaylarındaki jeolojik formasyonları en eskisinden başlamak üzere şöylece sıralamak mümkündür.

1- Mezozik (ikinci zaman) ın üst kretase devrinin Senonien katı

2- Neozoik (Üçüncü zaman) ın Eocen devri yerleri

3- Neozik (Üçüncü zaman) ın Oligocen devri yerleri

4- Neozoik (Üçüncü zaman) ın Miocen devri yerleri

Bu duruma göre Gaziantep İli Jeolojik formastonu dört muhtelif devre aittir. Şehir içinde bulunan (Panopaea oligofaujasi), (chlamys tornalı) fosillerinin temyiz ettiği alt miocen devri kalkerleri üzerine kurulmuştur. Bu kalkerin kalınlığı 400-500 m, olarak tahmin edilebilir. Kale etrafında kazılmış hendeklerin 50-60 m. dir. Memleketimizde Miocen kalkerlerinin kalın olmasının sebebi Prof. Ahmet Malik Sayar'ın Jeoloji kitabında şöyle izah edilmektedir. Alp kıvrımları sırasında Güney Anadolu alçalmaya maruz kalmış ve miocen devri denizinin çekilmesi çok uzun sürmüştür. Bu kalınlık şehrin Kollej tepe, Hastane tepesi, Kayacık, Şentepe ve Türk Tepelerinde fazla Alleben vadisi nisbeten azdır. Netice şudurki üstte bulunan bir kaç metrelik zirai toprağın altında inşaatta sağlam bir temel teşkil edilecek kalın kalın Miocen kalkerleri mevcuttur.

Şehrin yegane püskürük kütlesi bir satıh kütlesi olan bazalttır. Bu kütleler şehrin hemen güneyinde Karataş mevkiinde, kuzeyinde Güce, batısında Kertil ve Sof dağlarında iç püskürmeler neticesinde meydana çıkmıştır. Halk arasında Karataş diye söylenen bu bazaltlar, işlenmesi güç olmakla beraber sert olduğundan temel inşaatında ve parke taşları yapılarda, yolları döşemekte kullanılmaktadır.

Su durumu :

Şehrin yukarıda zikredilen yüksek tepe kısımlarında derin kuyular açmak lazım geldiği halde (Kayacık 20 m.) Alleben vadisinde 4-5 m. derinlikte bol suya rastlanmaktadır. Nitekim Nizip yolu üzerindeki kuyularda rastlanan bol su hazineleri bu dolayı teyit etmektedir.

Yeraltı sularının zenginliğini son senelerde Sazgın köyündeki petrol için ya-

(Devamı sahife 9 da)

Mütercim Asım'ın Bilinmiyen Akrabaları

Yazan: Cemil Cahit GÜZELBEY

(Geçen sayıdan devam)

Hal oğlu Nuruş kiya, aile lakap ve şöreti bulunmayan bir çok kimselerle İspatırın köyünde vakfın Abdurahman adındaki oğlundan gelme bir kol.

Yukarda bahsedilen ve Hicri 1225 tarihinde mütevellî olan ve Şih unvanını muhafaza eden diğer bir kol. Ayrıca aile adları yazılı bulunmayan 14 kişi.

Şimdiye kadar Mütercim Asım'ın kardeşi olarak yalnız Nakip'ül - eşreflik ve müderrislik yapan ve İshak paşanın babası Rasım ve Kadri paşaların dedesi olan Hacı Mehmet Emin efendiyi biliyorduk. Adı geçen Hacı Mehmet Emin Efendinin Eyup oğlu camii içinde tesis ettiği bir medreseye ait bir vakıf kaydından anlıyoruz ki Osman Husulî ve Mehmet adlarında iki kardeşi vardır. (3)

Bazı vesikalarda adı sadece Osman olarak geçen Osman Husulî'nin hicri 1253 den önce çocuksuz olarak öldüğünü bir veraset belgesinden anlamaktayız. (4)

Buna göre Osman çocuksuz ölmüş Mehmet Emin oğlu İshak (Paşa) ile Ahmet Asım (Mütercim) oğlu Mehmet Hamit efendi ve karısı Emine hanım kalmıştır. O vakit İshak ve Mehmet Hamit Antep'te bulunmadıklarından İshak efendi için Hacı Arif efendi oğlu Yakup efendi, Hamit içinde Hacı Sadık oğlu Ab-

durahman Kayyım tayin edilmişlerdir.

Sicillerin Cilt: 142, Sahife: 176 da Cenani zade Mustafa Ramiz oğlu Mehmet Emin adında birisi geçmektedir. Bu zatın Asımın akrabası olduğu soyadından belli fakat nesil olduğu tesbit edilememiştir. Şihri akrabalarına gelince: Bunların başında karısı Kerime hanım tarafından olanlar gelir. Kerim hanım Fadlacı zade Hacı İsmail efendinin kızıdır. Hacı İsmail efendinin üç oğlu üç kızı olmuştur. Oğullarından ikisi çocuksuz ölmüş. Kailan oğlu Halil efendinin oğlu Mehmet Alinin iki kızından Şemsi Annemin, Vahide babamın anneleridir. Hacı İsmail efendinin kızlarından ikincisinin adı Ay-yuşdur. Bunun kızı Hatice'nin kızı Zeynep hanım Antep'te Mütesellimlik, Ayan reisliği gibi o devrin mühim vazifelerinde bulunan Seyit ağa zade Mehmet evlenmiş bundan biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Kızı Asiya hatun Şu'ip zade Şih Ali Akif Efendinin karısı Dr. Abdükkadir Göksel'in baba annesidir. Erkek çocuğu Halil bey dilci ve şair İshak Refet merhumla Ankarada halen Diş Dr. Mahmut Kozanlı annesi Fatma hanımla belediye zabıta memurlarından Ali Koçun babalarıdır.

Hacı İsmail efendinin üçüncü kızının adını henüz tesbit edemedik. Ancak bu kızının torunu Hacı Zeliha hatun mevlevî şihî Feyzullah efendi ile evlenmiş bunun İsmail adındaki tek çocuğu Şih Münip efendiden önce mevlevî şihliği postuna oturmuş ve çocuksuz ölmüştür. Fadlacı zade Hacı İsmail efendi, bu gün mütevellîsi bulunduğum vakfın kuruçusudur. Büyük annelerim Şemsi ve vahide henüz çocukken Mütercim Asım merhumun torunu Nevres bey, adları geçen (Devamı sahife 14 de)

Gaziantep Şehri ve Dolaylarının Jeolojik Durumu

(Sahife 8 den devam)

pilam sondajlarda göstermiştir. Bu sondaj sırasında 60-70 m. derinlikte batıdan - doğuya doğru kuvvetli su sıkıntısına tesadüf edilmiştir.

Not: Ynkardaki yazı Kıymetli Tabiiye Hocası Tahir Üstüenalp tarafından yazılmıştır.

Gaziantep'in Arkelojik Yerleri

(Sahife 7 den devam)

Bunlardan başka şehrimizde görülmeye değer diğer arkelojik yerleri aşağıya alıyoruz:

- 1- Sakça Gözü Keferdiz.
- 2- Roma devrine ait İslâhiyenin ikiz kuyu köyünde bulunan muzayikler.
- 3- Terkut muzayikleri.
- 4- İslâhiyede Zincirli kuyu
- 5- Gaziantep kalesinden eski bir devre ait olan Telbaşar kalesi Merkeze 30 km.
- 6- Oğuzeli ilçesine bağlı Tümp köyü hüyüğü
- 7- Dülük kabartma taş eserleri ve muzayikleri
- 8- Nizipte Çirkiş köyü ve hüyüğü
- 9- Kara hüyük köyü
- 10- Arabanda altun taş kalesi

Bunlar hakkında sırası geldikçe bilgi ve görüşlerimizi bu sütunlara aktaracağız.



Gaziantep'in Dünkü Kültüründen:

Yıl: 1929

Yeni harflerin henüz tatbika başladığı bir sırada sor-gu gâkimlerinin yerine kaim olan Mustantıktan bir müzekkere sadir oluyor...

Müzakerenin metni: Burç köyü halkından Ali oğlu Hasanın Faruk ve mümeyyiz olup olmadığının tesbiti için merkez kazaya izamı...

Bu müzekkereyi Jandarma kumandanına gönderiyor. Karakol kumandanı mezkur köyün muhtarını celp ediyor. Ve diyor ki: "Köyünüzde Ali oğlu Hasan ile Faruk oğlu Mümeyyiz varmış kendilerini Mıstantık istiyor. Bu şahısları acele karakola getir. Merkeze sevkedeceğim" diyor. Muhtar biraz düşündükten sonra Ali oğlu Hasan köyümüzde mevcut fakat Faruk oğlu Mümeyyiz adında hiç bir kimse tanımayorum. Demesi üzerine Karakol kumandanı: "Peki öyleyse mevcut olanı getir diğeri için de ilmi haber ver der ve öyle yaparlar. Karakol kumandanı müzekkerinin altına yazdığı derkenar ise şöyledir: "Mezkûr köyden Ali oğlu Hasan mev-

(Devamı sahife 12 de)

Prof. Dr. E. Unge'in verdiği kıymetli izahata ve bilgiye göre Dolıçhe'nin Asurilerce adı "Dabigu" idi. Burayı Asuri krallarından Salman-nasar III Milattan evvel takriben 857 yılında fethemişti. Bu bilgileri bu dergide bulacaksınız.

Yandaki Fotoğraf Dülük Babada bulunmuş Roma devrine ait bir mezar ağzını ve kapısını göstermektedir.

Münif Paşa

Yazan: C. Cahit Güzelbey

Gaziantep'in yetiştirdiği büyük adamları ilmi, edebi değer ve hizmetleri bakımından guruplara ayırırsak Münif paşanın birinci gurupta yer alacağını söylemek hatalı olmaz sanırım. Matbu gayri matbu düzine ile eser yazan bir kaç dil bilen paşa, denebilirki bizde tam Avrupa kültürü düşünceli devlet ve ilim adamlarından ilkerindendir. Aynı Gaziantep'li bir büyüğün Cenani oğullarından Kadri paşanın kurduğu hukuk mektebinin ilk profesörlerindendi.

İboil'emîn Mahmut Kemalbeyin son asır Türk şairlerinde belirttiğine göre, hukuk konusunda "Telhis'i ilmü'hukuk, Medhal'ü ilmü'hukuk, Hikmeti hukuk" adında üç tane eser yazmıştır. Bu eserlerden sonuncusu Profesörken okuttuğu derslerden müteşekkildir. (Cilt 6 Sahife: 1000)

Kurduğu mecmuâ'i funun ise Türkiyede çıkan ilk ilmi dergidir. Ebuzziya Tevfik bey bu dergiden bahisle (Münif efendinin bu esrile "mecmuâ'i funun" memleket evladlarına ifa ettiği hizmeti kemalî esefle tekrar ediyorum-devlet ifa edememiş. - Bina'emaleyh Münif efendiye milletin kültür öğretmenlerinin en yararlısı gözile bakmak, adını memleket evladlarının hafızasına nakşetmek cüm-

Ata sözleri :

1- Dünyada en büyük saadet ve refah: bebirleni bebirlene yatağında uyumak ve ağrısız sızısız yatmaktır.

2- Hayatta gemini kurtarmaya bak aksi halde anadan babadan sonra kardeş veya bacı bile seninle ilgilenmez. Hayat bunun örnekleri ile doludur.

3- Adam zengin olursa bölüşülmez. Fakarada olursa anılmaz.

lemiz için şükrü güzardır.) Aynı eser: Sahife 1001

İsmail Habib (Avrupa edebiyatı ve biz) adlı büyük eserinde "Cilt: 2 Sahife: 57, 123, 124, 131, 132" batı edebiyatından yapılan ilk tercüme şerhi "Telemakı" çeviren Kâmil paşaya aittir" diyor. Merhum ustada göre hemşehrimiz Münif paşa ünlü Fransız fikir ve edebiyatçılarından Fenelon, Fontenel, Valterden seçtiği 10 diyalogu (Muhaverat- Hükmiye adı altında Türkçeye çevirmiştir. Tercüme dili sade ve güzeldir. Böylece paşamız yalnız Türkiyede ilk ilmi ve edebi dergiyi çıkarmakla kalmamış, ilk edebi ve felsefi tercüme de yapmak şerefini kazanmıştır.

Gün geçtikçe Münif paşanın memleket kültürüne yaptığı hizmetin büyüklüğü biraz daha ortaya çıkmaktadır. Münif paşanın fikri hayatı hakkında büyük etüt hazırladığını öğrendiğimiz felsefe öğretmeni Sayın Ziya Sömerin sabırsızlıkla beklediğimiz bu eseri bize büyük hemşehrimizi daha iyi tanıtacaktır.

Münif paşanın gençliği ve meşhur Battal beyle olan münasebetleri hakkınrahmetli Ahmet Orhan Battal beyden birkaç yıl önce dinlediğim bazı rivayetler vardır. Bunların mevsukluğu kesin olarak ileri sürülemez. Ancak taalluk ettiği kimsenin büyüklüğü sebebiyle bu söylentinin defterimde kalmasına gönülüm razı olmadı. Şunuda hemen söyleyeyimki benim yeni bir şey keşfetmiş gibi ortaya attığım bu malûmat belkide paşa hakkında inceleme yapanlar tarafından tesbit edilmiştir. Ne hal ise bunları sırayla sunuyorum.

Münif paşanın dedesi Yusuf adında ülemadan ve evliya- ullaktan bir zat- (Devamı sahife 12 de)

tır. Kızı yani Münif paşanın halası Emine hunun Muhsin zade Ahmet beyle evlenmiştir. Ahmet beyin oğlu Muhsin zade Seyit efendinin kızı Emine hanımın İzrap zade (Barlas) Arif efendiden olma kızı Nefus hanım, Küllü zade Şair mazhar efendi ile evlenmiştir. Ahmet Orhan ve Mazhar Müfit Budak, bilindiği gibi Mazhar efendinin kızı Fatma hanımın oğullarıdır. Yine Emine hanımın oğlu merhum Mahmut Barlas bunun oğludur. Rahmetli Avukat Rifat Barlas ile Cemil ve Münip Barlastır. Emine hanımın 3 üncü çocuğu Tahanın Zeki ve Melahat adlarındaki çocukları Adliye hakimidirler. Böylece Münif paşanın Antebin tanınmış ailelerinden Barlaslarla akrabalıkları bulunmaktadır.

Yusuf efendinin torunu Muhsin zade Ahmet beyin bahseylediğimiz oğlu Seyit efendi ile diğer oğlu Hacı Mehmet beyden gelme daha bir hayli torunları vardır.

Münif paşa henüz 18 yaşında iken hattat ve nakkaşlıkla uğraşmaktadır. Bir gün bir sandığın üzerine yazarken oradan geçmekte olan Battal beyin dikkatini çekiyor. Gençin parmaklarındaki marifeti beğeniyor. Ailesini soruyor. Katip olarak yanına alıyor. Bir süre sonra Battal beyle kardeşi Mahmut beyin araları açılıyor. Münif efendi Mahmut beyin tarafını tutuyor. Battal bey bunu işidince pek kızıyor. Bunun üzerine Mahmut beyle Münif efendi birleşip önce İskenderuna sonrada Mısıra kaçıyorlar. Mahmut

bey Lazkiyeye yerleşiyor. Münif efendi ise İstanbul'a gidiyor.

Rahmetli Ahmet Orhan Battal bey Münif paşa ile Battal beyin yıllarca sonra buluşmalarında şöyle anlatıyor:

"Münif paşa vazife ile İrana giderken Antebe uğrar. Kavaklıkta konar. Şehirden bir çok kimseler ziyaretine gelir. Fakat belli kimselerden bir kişi dahi gelmez. Oda Battal beydir. Bu hal paşaya hatırlatılınca (O benim veli nimetimdir. O olmasa belki ben Münif paşa olmazdım) der. Bu sözleri Battal beye haber veriyorlar. Gülerek (Münif akıllandı mı) diyerek paşayı görmek üzere oda kavaklığa doğru yöneliyor. Bu sırada Münif paşada Battal beyi ziyaret etmek üzere hareket ediyor. Yolda karşılaşıyorlar. Ve Münif paşa Battal beyin elini öpüyor.

Bunları Biliyormusunuz ?

- 1- Alman alimlerine göre 65 yıl sonra Türkiye'de su kalmıyacaktır. Çünkü: Türkiye'de müthiş bir Orman düşmanlığı vardır. Orman bitecek dolayısıyla su kalmıyacaktır.
- 2- Dünyada 8 bin günlük gazete var.
- 3- Siyasetin sonu husrandır. Muvaffakiyet binde bir ihtimal. Ebedileşenler ise kendini edebiyata ve ilme verenlerdir.
- 4- 1757 yılında Fırat dondu.
- 5- 1788 " Daltaban Mehmet paşa Antep'te Erklıçların evinin yerinde katledildi.
- 6- Öğretmen okulunun parktan taraf giriş kapısının önünde Yuf Baba adında bir ziyaret vardı.
- 7- Çınarlı cami ile öğretmen okulu arasında Abide parkının Abide ciheti tarafında bir Ermeni Kız okulu vardı.
- 8- 1805 de Kör oğlu Antebi muhasaratı etti.
- 9- 1791 de Mehmer Nuri paşayı öldüren Köse paşa Antebe geldi.

Gaziantep'in Dünkü Kültüründen :

Yıl : 1929

(Sahife 7 den devam)

cuden gönderilmiştir. Faruk oğlu Müme-yiz namındaki kimse olmadığı hakkındaki ihtiyar heyeti ilmi haberi ektir.

K. K.

GAZİANTEP SAVAŞININ Bilinmiyen Yönleri

1/Teşrin evvel/ 330 (1916 da) askerliğe girerek 53 ay 3 gün askerlik yaptım. Terhis tarihim 1920. Bundan sonra memketim olan Halfetiye geldim. Bu arada tarihi bir olayı kaydetmeden geçemiyecğim. Çünkü Gaziantep savaşı tarihi bakımından lüzumlu görmekteyim. Hadise şöyledir:

Antep yerli Ermenileri Akçekoyunlu ya sevkedilmektedirler. Orada toplandı lar. Bazı Ermeniler, sizi Vanda bir köpek kapsa bütün Antep köpeklerini öldürürmüsünüz? Sualini sormakla suçsuz olduklarını ileri sürüyorlardı. Tesadüf buya Ermenileri papazı olan Der Artinin çadırında arama yapılırken Madamının gayrı tabi görünen göbək kalabalığı dikkatimizi çekmişti. Rahmetli polis Haloya bu Madamın aramasını söyledim. Derhal çadır halkının benizleri attı ve bu rada ne olduğunu sorduğumda, -Kitabı mukaddes- cevabını verdiler.

- Görelim çıkarınız dedim. Bunun üzerine kitabı mukaddes çıktı ama yanında bir not defteri vardı. Bu not defterini tetkik ettik, Bu uot defterinin sahifelerini karıştırınca : Türkiyede hangi vilayetlerde ve hangi tarihlerde ve kimler tarafından Ermeniler sürülmüş ise günü gününe kaydolduğunu gördük. Bu defteri biz müsadere ederek zabta geçtik. Bunun üzerine orada bulunan Ermenilerin meşhur tüccarlarından Arakliyan, Birecikliyen ve bilhassa Adanaliyan, Ardeşit, bu not defterinin ortadan kalkması için msvcut killiyetli miktarda altınlarını vereceklerini az gelirse üzerine bütün hülliyyatlarında ilave edeceklerini yalvararak söylediler. Buna karşılık onlara -bu imkânsız- dedim. Papaz Der Artin ile madamını genç oğlu ile kızını

Yazan : Yasin Kutloğ
Birinci B. M. M. Üyesi

mahfuzen o zaman Antep mutasarrıfı olan Ahmet beye gönderdim.

Antepten Maraş divanı harbe sevkedilek bu şahıslar mahkeme kararile idam edilmişlerdi. Bu suretlede Sevgili Gaziantep'e çalınmak istenen ve ittiham edilmek istenilen Türk memleket halkları, kendilerine yapılmak istenen iftira komplosu bu euretle ortaya çıkmış ve suçlular cezasını çekmişlerdi.

Halfetiye geldikten sonra İngilizler Antebi işgal etmişlerdi. O sıralarda Men nan zade Musfayı Maltaya sürmüşler İshak Refetle Sait Sabiti de aramakta idiler. Bu iki arkadaş her nasılsa tutulmadan Halfetiye atmışlardı. Bunların teslimi için o sırada Halfetide bulunan Arap bir kaymakam tazyika başlamıştı. Bunlar teslim olmazsa Halfetinde işgal edileceğini ileri sürüyordu. O sırada Zeki Savaşçıdan bir telgraf aldım. (Yanımızdaki sarı öküzleri köye gönder) Bu telgraf halâ yanımda mahfuzdur. Antepli Mahli onbaşı ise bu iki Anteplinin teslimini isteyip duruyordu. Halfetiee o zaman vergi memuru bulunan Mehmet efendinin evinde bulunuyorduk. Evi sarmışlardı. Çıktım Jandarmanın bir kaç Halfetili idiler.

- Hemşebirilerim siz bir tarafa çekiliniz, kim kendine güveniyorsa İshak Refetle Sait Sabiti buradan çıkarsın demiştim. Bunun üzerine Mahli onbaşı muhasarayı bırakarak yüz geri ederek gitmişti. Gece yarısı ise İshak Refetle Sait Sabiti Bire sor kaayı ile gece yarısı köye yollamıştım. İşte bundan sonradirki mudafa'i hukuk teşkilatı her tarafta başlamıştı.

Birecikte Fransız işgalini Şih efendinin evinde sıkıştıran çetelerden Barazi Aşiret reisi Bozan ağa ve Ketkanlı aşiret reisi Basravi kendi kuvvetleriyle Bireciği işgal etmiş durumlardı. O vakit Birecik kaymakamı Münir Hüsrev (Sonradan Hasan Saka hükümeti zamanında Dahiliye vekili olmuştu) den bir mektup almıştım. Bireciğe yetiş Aşiretler bizi yağma edecekler ve milli mücadelemizi gölgelendireceklerdir. Demişti On bir silahlı ile Bireciğe giderek aşiret reisleri ile temasa geçtim. En çok işi karıştıranın Ketkanlı aşireti olduğunu tesbit ettim. Basraviyi ortadan kaldırmayı düşündüksede Bozan ağa buna razı olmadı. Çünkü Aşiret reisi ölürse aşiretin husumeti devam eder. Fakat fertlerden bir kaçı gitse bile ileride barışılabilir, demişti.

O günlerde Carabulustan bir kuvvetin yeşil dağa geleceği haberi bize kadar gelmişti. Bunun üzerine yeşil dağa doğru yollandık. Şoseyi ve bir değirmen binasını işgal ederek tepelerde siperler edindik. Aramıza Ali Laklak adında Ketkanlı bir kısım çetelerde karışmıştı.

Bunlara sipere girmelerini söylediğimiz halde dinlemiyerek ayakta durarak bu gelenler bizim aşirettendir, Fransız değildir. Diye silahlarını gelen düşman süvarilerine değil havaya sıkmak suretile Fransız kuvvetlerini bizim atış sahamızdan uzaklaştırdılar. Düşman şösedden bir kısım suvarisi gösteri yaparak bizi yeşil dağın içerisinde hırpaladı. Bir değirmen harkının içerisinde fırladık Düşman süvarileri bizi takip ediyor. Yan çantalarındaki bombalarını sağımıza solamıza fırlatıyorlardı. Sıktıkları kurşunlarda tepemizden geçiyordu. İsteselerdi bizi imha ederlerdi. Sonradan öğrendikki Fash ve Tunusludan müteşekkil olan bu Fransız askerleri bizi öldürmek için silah kullanmamışlardı.

Ve bu suretle hayatları kurtulan bizler memleketimiz Halfetiye dönmeğe muaffak olmuştuk. Ve bu arada birinci Büyük Millet Meclisi Üyesi olan merhum Hayali efendiyi ve müdafa'i hukuk cemiyeti reisi Sabuh efendiyi rahmetle ve hürmetle anarım.

(Devamı var)

Mütercim Asım'ın Bilinmiyen Akrabaları

(Sahife 9 dan devam)

Halil bey ve İsmail efendi vakfın erkek evlada meşrut bulunması erkek evladın munkarız olması, ve kız evlada geçmesi, kendilerinde kız evladdan gelmeleri dolayısıyla vakfın intifaından hisse dava etmişlersede, kaybetmişlerdir. (5)

Mütercim Asım'ın kardeşi Osman yukarda bahsedilen karısı Emineden önce hacı Menzilci adile anılan Mehmet Fakı kızı Ayyuşla evlenmiştir. Bu Ayyuş tesis ettiği vakfa baba tarafı münkarız olduğu takdirde Cenani zade Hacı Emin

efendi ve evladlarının mütevellî olmasını şart koşmuştur. (6)

Yukarıda Asım'ın kardeşi Osman'ın ölmesi ile yegeni İshak Yakup efendinin kayyım tayin edildiğini belirtmiştim. Yakup efendi Ali efendi oğullarından Müftü Hacı Arif efendinin oğlu, sonradan paşa olan İshak efendinin kayın biraderi. İshak Refet merhumun dadesidir.

(3) Şeri Sicil Cilt 149 sahife 247

(4) (5) (6) Şeri Sicil Cilt 157 Sahife 157 247, Cilt: 152 Sahife: 216 Cilt: 153: 205

Merkez İlçe İlkokulları ve Öğretmenlerin Adları

(Geçen sayıdan devam)

<u>Münifpaşa İlkokulu</u>		F. Nermin Kaynak	"
		İlker Mazıcıoğlu	"
		Necla Durmaz	"
Hanifi Ahı	Ok. Md.	Ömer Akkaya	"
Bekir İliman	Öğ.	Şaziye Alçı	"
Nazire Sarıyıldız	"		
Sabriye Türkben	"	<u>Sakarya İlkokulu</u>	
Işık Özgenç	"		
Mehmet Çoşkun	"	Zafir Üçsel	"
Eyüp Turan	"	Nursel Ülkü	"
Nurten Inal	"	Selahattin Baysoy	"
Nurhan Gaser	"	Hasibe Kaie	"
Dilek Tavşancıl	"	H. Mehmet Özkılıç	"
Şekip Çember	"	B. Fikri Görür	"
		A. Mecit Şittelioğlu	"
<u>Mehlika Alevli İlkokulu</u>		Emel Eremhan	"
		Ahmet Dalkılıç	"
Mehmet Özmen	Ok. Md.	Hasan Güneş	"
Burhanettin Güvenç	Öğ.	Hayriye Bıyıklı	"
Hayriye Bıyıklı	"	Göksel Ersürmeli	"
Mehmet İlhan	"		
Ayten Horozoğlu	"	<u>Şehitkâmil İlkokulu</u>	
M. Hanifi Akdoğan	"		
Adil Orhan Sönmez	"	Nureddin Altuğ	Ok. Md. ve M.
Ahmet Tekkanat	"		İlköğretiğim Müdürü
Ruhiye Emel Buluç	"	Abdülkadir Onurlu	Öğ.
Zeliha Torun	"	Osman Erdoğan	"
Ceyhan Tekelioğlu	"	Neriman Yıldırım	"
Tacim Karadağ	"	Güner Sacur	"
		Melahat Aygen	"
<u>Saçaklı İlkokulu</u>		Adnan Çelik	"
		Gülcan Çelik	"
Ali Kaynak	Ok. M. V.	M. Tayyar Ongun	"
Seval Öçsel	Öğ.	Aysel Ateş	"
Sevim Can	"	Yüksel Mermer	"
Öznur Oktay	"	Mehmet Küpelikılıç	"
Sevim Şenocak	"	Osman Katrancı	"
Mecit Ateş	"	Selahattin Kale	"
Mustafa Ersoy	"	Mustafa Aytekin	"
Mahmut Akgün	"	Namık Kemâl Alper	"
Sami Yemencici	"	Osman Ay	"
Behice Yüksel	"	Periser Kömürçügil	"

Şehit Şahinbey İlkokulu

Mahmut Gürel
Asliye Dincer
Aysel Ünüçök
Satılmış Ertaş
Ferdane Akalar
Kemal Doğan
Emine Aysel Atay
Mustafa Aksu
Kamer Kevarık Kuyucyan
İhsan Traş
Semiha İyigün

Yavuzlar İlkokulu

Abdülhakim Köker
Mehmet Şen
Sedat Ercan
Mehmet Yöncü
Kadir Par
Mustafa Sosyal
Ömer Şen
Zeki Aksoy
Hüseyin Şeran
Emel Tacettin
Mehmet Öztaş
Faik Delier
Aysel Suna
Naciye Özdemir
Müslüm Aksoy
Mahmut Orhan Biçer
Mehmet Solmaz
Pervin Altay
İsmail Çapar

Doğan Özkarslıgil

Halk Eğitim Md.

İstiklâl İlkokulu :

Vehbi Dai
Fazilet Özbal
Osman Vehbi Sarğut
Kasım Öztürk
Mehmet Kılıç
Hamordu Vural
Aycan Kışlalı
Yusuif

Ok. Md.

Öğ.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Ok. Md.

Öğ.

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Ok. Md.

Öğ.

"

"

"

"

"

"

İnkilâp İlkokulu (Saçaklı camii karşısı)

Turgut Ergin
Sevim Kerestecioglu
Abdulkadir Çetebeşi
Yalçın Üner
Arıl Köyü İlkokulu
Mehmet Kaya
Kemal Kocaoğlu
Burç Köyü İlkokulu
M. Şazi Arslan
Yılmaz Barut
Orbay Tonyünek
Erkan Dinçkan

Ok. Md.

Öğ.

"

"

Ok. Md.

Öğ.

Ok. Md.

Öğ.

"

"

Babilge Köyü İlkokulu

Mehmet Seltuğ
İsmet Sağdıç

Ok. Md.

Öğ.

Belenköy İlkokulu

Ertuğrul Pazarbaşı

Ok. Md.

Bedircent Köyü İlkokulu

Mehmet Köfteci
Sadık Selameci

Ok. Md.

Öğ.

Burç Karakuyu İlkokulu

Sabri Sünter
Refik Erkut

Ok. Md.

Öğ.

Büyük Araptar Köyü İlkokulu

Şükran Kınal

Ok. Md.

Battal Köyü İlkokulu

Ömer Atçı
Mustafa Özcan

Ok. Md.

Öğ.

Bostancı Köyü İlkokulu

A. Hamdi Danışır

Ok. Md.

Cibekir Köyü İlkokulu

Orhan Seyhan
İhsan Bolışık

Ok. Md.

Öğ.

(Devamı var)

Gaziantep'in Kaybettiği Simalar :

General Dr. Faik Taşçıoğlu'nu Kaybettik

Yazan: Mahmut Oğuz Göğüş

23/Mayıs/1962 de hakkın rahmetine kavuşan memleketimizin kıymetli evlâtlarından General Dr. Faik Taşçıoğlu za manın mağaralarından taş kesen Hasan Hoca namile maruf zatın torununun oğludur. Hasan Hocanın oğlu İsmail Efendi Antep'te müderris idi. Müderrislik zamanı Sultan Abdulaziz'in padişahlığı devri ne rastlar. Ralîmetli, babası Abdullah efendiden o vakte ait meşhur bir hadiseyi bana şöyle anlattı:

"Sultan Abdulaziz devrinde yapılan muazzam masrafları karşılamak üzere halka ağır vergiler çıkartılmıştı. Bu vergilerden Antep halkı da muaf tutulmamıştı. Fakat ne de olsa bu vergi esasen fakir olan Antep halkına ağır gelmişti. Bunu yakinen bilen Müderris İsmail Efendi halkın hissiyatına tercüman olmak üzere vaktin idare amirleri yanında teşebbüse geçmiş. Gerek şahsına ve gerekse müderrissaneye tek kuruş vergi atılmadığı halde verginin aleyhinde bulunmuştu. Bunun üzerine idare amirleri Müderrisi, Padişah fermanına karşı gelmekten mahkemeye vermişler. Fakat Antep'te bu zatı yargılayacak yüksek mahkeme bulunmadığından Halebe sevki kararlaştırılmıştı. İsmail Efendiyi Halebe sevk için nezarete almışlar. Eline kelepçeyi vurarak bir zaptiye müfrezesile yola çıkarmışlardı. Nurgana köyünü geçip Nafak boğazına girince Antep halkı Müderrisini kurtarmak için tamamen ayaklanmış ve yollara dökülmüşlerdi. Diğer taraftan şehrin büyükleri de idari makamlara baş vurarak İsmail Efendinin herhangi bir maksadı bulunmadığını yalnız ve yalnız halkın menfaati için harekete

geçtiğini söylemişlerdi. Bunun üzerine durum vaktin padişahına bildirilmiş. Gelen emirde Antep halkının bu vergiden muaf tutulması ferman buyurulmuştu.,

İsmail Efendiden sonra oğlu Abdullah efendi yerini aldı. Abdullah Efendi Antep'te İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucularından olup bu cemiyete uzun müddet reislik yapmıştır. Aynı zamanda o vakit ki Balıklı Başöğretmeni idi. (Şimdiki Atatürk Kütüphanesi karşısındaki hükümet konağı parkının taksi duvarına olan kısmı) Vaktin Tahir Bey oğlu Battal beye (Şimdiki Belediye Reis muavini Ali budağın babası), Şehrimizin muhterem ve yaşlı siması olan Rıza Cenani Beye ve bunlar gibi bir çok zata ders vermişti.

1919 yılında Anteb'in İngilizler tarafından Mondoros mütarekesine muğayir olarak işgali yerli halkın tamamını gücendirmişti. Bu düşüncelerin önderleri arasında bulunan İttihad ve Terakki Cemiyeti Reisi Abdullah efendi de bir kaç arkadaşı ile birlikte düşman aleyhine bazı gizli teşebbüslerde ve toplantılarda bulunduğu için kendisini, Hüseyin Cemil Göğüş'ü Patpat Bahtiyarı ve Mennan za de Mustafayı ve daha bir kaç arkadaşını bir gece içinde topluyarak Kollaje, oradan da mahfuzen Halebe sevk edilmişlerdi. Halepten de Mısıra sevk edilen Abdullah Hoca ve arkadaşları Birinci Cihan harbinin sonuna kadar orada tel örgüsün de kalmış. Bir çok Türk esirlerinin sâbepsiz olarak Ermeni doktorlar tarafından gözlerinin oyulmasına ve yedikleri yemeklerden dizanteriye tutularak ölen Türk erlerinin hallerine şâbit olmuşlardı, çok ağır işkencelere maruz kalmışlar

ve tel örgüsünden yolunu bularak ka-
çan hocamız, vatani olan Gaziantebe gel
dikten onbeş gün sonra ölmüştür.

Abdullah Hoca, Hacı Nasır Camiin
de imamet ve zamanın Müftüsü Şihli Ho-
canın kızı Fatma hanımla evlenmiştir.
Şihli hoca Pürsefadaki şimdiki parkın ye-
rindeki Fetva hanede fatva da verirdi.

Fatma hanımla Abdullah Hocanın
evlenmesinden Hakkı efendi ile Faik pa-
şa Nazire ve Atiye hanımlar doğmudur.
Taşçı Hakkının bütün ömrü Belediye hiz-
metlerinde geçmiştir. Abdullah Hocanın
kardeşi Hüseyin Fadıl İkinci Meşrutiyet
idaresinde mebusluk yapmıştır. Diğer
kardeşi Mehmet Efendi ticaretle meşgul
olmuştur. Abdurrahman efendi ise İstan-
bul Emniyet Müdürü idi.

Beşinci kardeşi Abdülkadir Zeki ise
İttihadi Terakkinin en gözde elemanı idi.
O devirde Harput ve Elâzığ valisi iken
Enver paşanın en itimat ettiği valilerden
olmasıyle Ermenilerin tehciri sırasında
Derzor Valiliğine getirilmişti. İstiklâl
harbini takip eden günlerde Atatürk'e
sûikaşt hazırlayanlara adı karıştığundan

İstiklâl mahkemesince idama maliküm
edilmiştir.

General Faik Taşçıoğlu Rumî 1314
(1898) te Gaziantep'te doğmuş, İlkokul
ve Rüştiye ile İdadide kısmen tahsilini
yaparak İstanbul lisesini ikmal ettikten
sonra Askerî Tıbbiye'ye girmiştir. Bura-
dan mezun olup Bakteriyoloji ihtisasını
yaptıktan sonra sıra ile Elâzığ, Konya
ve Adana Askerî Hastaneleri, Bakteri-
oloji, bundan sonra Sivas, İstanbul Çen-
gelköy hastanesi başhekimliği, Ankara
Gülhane Hastanesi Dahiliye Müdürlüğü,
Aşı serum enstitüsü Müdürlüğü, Askerî
Tıbbiye Okulu Müdürlüğü, Erzurum Ko-
lordu Başhekimliği gibi görevler almış-
tır. Bu arada Genaralliğe terfi ettikten
sonra Erzurum Mareşal Çakmak Baş he-
kimliği, Konya 2 nci Ordu Sağlık Baş-
kanlığı ve son olarakta Askerî Tetkik
Kurulu üyeliği vazifelerinde bulunmuştur.

Faik Paşa 931 de Bazoğlu Emin
Efendinin kızı Müfide hanımla evlenmiş,
bir erkek iki kız çocuğu dünyaya gel-
miştir. Oğlu İnal Avusturyada mimari
tahsilini yapmaktadır.

(Devamı var)

Bayram Abdullah Edip'ten bir Kitabe

Bülbülün olsada cayı gülşen
Yine anda olamaz hatırı şen
Bu cihan hüznü nihanı bir mahzen
Kasrı firdevse çalışmak ahsen

Ne kadar olsada bala mesken
Akıbet ziri zemindir medfen

Dehre geldi nice erbabı gına
O gına bir çoğuna verdi ânâ
Akıbet eylediler terki fena
Ariyettir bize bu kasrı bina

Ne kadar olsada bala mesken
Akıbet ziri zemindir medfen

Şüphe yokturki gelince ecâl
Kimse edilmez bir saat imhal
Kalıp, evladı ayalı, emval,

Çıkarırlar seni evden derhat
Ne kadar olsada bala mesken
Akıbet ziri zemindir medfen

Hane imarına etmekle şitap
Kasrı âmarî edip, oldu harap
Penci pencah yaşım, gitti şebab
Varacak menzilinı elbette turap

Ne kadar olsada bala mesken
Akıbet ziri zemindir medfen

Not: Bayramlardan Merhum Bülbül zade
Hacı Abdullah Edip Ef. adile maruf Ho-
canın 1913 de kendi evini yaparken ya-
zarak evinin hâlen tavanında bulunan
kitabe.

Her sayıda bir okul tanıtıyoruz

Şehit Kâmil İlkokulu

Bina 1922 de yapılmıştır. Evvelce otel olarak sonradan bir müddette hastane olarak kullandıktan sonra belediye tarafından okul olmak üzere özel idareye devrediliyor. 1940 yılında esası bir tamir görmüştür. İki katlıdır. Sağlam taştan yapılmıştır. Her katta 9 odası olduğu gibi üst katın uzun ve genişçe birde salonu vardır. Orta denecek kadar birde bahçesi, bahçenin içinde dut kaysı, halıyangoz, leylak, kiraz, ağaçları vardır. İçerisinde şehir suyundan başka birde kuyu ve sekiz gözlü betondan yapıma helası vardır.

Okul Müdürü Nuriddin Altuğdur. Görevini iyi kavramış tecrübeli bir öğretmendir. Öğretmenler ise şunlardır:

1- Abdülkadir Onar, 2- Osman Erdoğan, 3- Osman Katrancı, 4- Osman Al, 5- Mehmet Küpeli, 6- Hanifi Emirdoğan, 7- Salâhiddin Kale, 8- Aysel Şerafettinoğlu, 9- Melâhat Aykan, 10- Neriman Yıldırım, 11- Ziya Engin, 11- Adnan Çelik, 13- Güner Sacır, 14- Sadıye Hoşlu, 15- Periser Kömürçügil.

Beş sınıflı ve çift öğretim yapan okulun 410 erkek, 357 kız öğrenci olmak üzere 857 mevcudu vardır.

Nureddin Altuğ

Şehit Kâmil İlkokulu ve Merkez İlköğretim
M ü d ü r ü

Aslan Kosovalıdır. 1915 de yurdlarından hicretle Beyrut yolile Türkiye'ye gelerek Ceyhanın Sarı Bahçe köyüne iskan edilen İmam oğlu Mahmut efendinin oğludur. Annesi Hanife hanımdır. 1915 te Şamda doğmuştur. İlk okul tahsilini Ceyhan Numune ilk okulunda bitirmiştir.

Bundan sonra Elâzığ Öğretmen okuluna devam ederken buradaki okulun kapanması ile muhtelif vilâyetlere dağıtılan okul öğrencileri arasında Sivas Erkek öğretmen okuluna isabet etmiştir. 1935 yılında buradan mezun olarak ilk görevine Muş-Varto ilçesi merkez okul öğretmenliğine başlamıştır. Bir yıl burada çalıştıktan sonra yedek subay okuluna girmiş 1937 de Bandırmada askerliğini yaparak terhis edilmiştir. Bu arada eski görevli bulunduğu ilçenin işyarlığına getirilmiştir. Ayrıca burada kaldığı müddetçe çocuk esirgeme ve kızılây gibi sosyal görevlerde bulunmuştur.

1939 Ekim ayında hemşiresinin hastalığı yüzünden müracaatı üzerine Gaziantep il emrine verilmiştir. İslâhiye merkez ilkokuluna getirilen Nuriddin Altuğ iki yıl burada kaldıktan sonra Hozat Jandarma alayı 3. nci tabur emir subaylığına verilmiştir. Tuncelinin ovacık ilçesinde 16 ay askerlik yapmış ve bu arada burasının kültürel çalışmalarını düzenlemeye muvaffak olmuştur.

1942 yılında terhis edilerek tekrar Gaziantebe geldiğinden bu seferde merkez Dayı Ahmet Ağa ilkokuluna verilmiştir. (Devamı sahife 22 de)

GAZİANTEP'TE TARIM :

Gaziantep Vilâyetine ait beş yıllık meyve ağacı vasatı ile istihsal olunan mahsulün miktarını Gösterir Listedir

Meyva ağacı Cinsi	Miktarı (Adet)	İstihsal olunan mahsul miktarı (Ton)
Bağ	83.035 (hektar)	401490
Fıstık	4 878.510	10567
Zeytin	3784500	40448
İncir	316000	1460
Armut	11400	153
Ayva	10280	113
Badem	18200	119,4
Ceviz	37266	1668
Dut	41200	620
Elma	33750	250
Erik	67880	981
Kaysi	50530	459,5 yaş
Şeftali	26650	264,
Zerdalı	72500	987
Vişne	60	1

Köylerimizi
Tanıtıyoruz :

1- Körkün Köyü

Köyün yüz ölçümü 35 Km. Köyün il merkezine uzaklığı 15 Km. dir. Köyün bulunduğu yer ise ovadır. Köyün tarihçesi : Burada bulunan Livas ve bir kör kuyu namına izafeten körkün denmiştir.

Hane adedi 320, Kadın nüfusu 825, Erkek nüfusu 810, Toplam 1635.

İlkokul, 5 sınıflı 1, Okuma yazma bilen 650, Köy kahvesi 1, Kooperatif 1, Cami 1, Berber 2, Bakkal 3, Nalbant 1, Marangoz 6, Tarla arazisi 13000 dönüm, Ekili arazi 10000 dönüm, Nadas arazisi 3000 dönüm, Bağ arazisi 12,000 dönüm 1,500,000 adet, Meyvelik arazisi 3500 dönüm. Sebze bahçesi 500 dönüm, Zeytinlik 150 dönüm, Kayalık ve çorak 4000 dönüm, Çay veya nehir 1, Kuyu 150, Pınar 1, Sebze arazisi 1000 dönüm, Darı

ekilen yer 1250 dönüm, Kara saban 400.

Yıllık ekilenler :

Buğday 3000 dönüm, Arpa 2000 dönüm, Mısır 900 dönüm, Ak darı 75 dönüm, Susam 15 dönüm, Kavun 75 dönüm, Mercimek 1500 dönüm, Çulban 800 dönüm, Buğday 600 dönüm, Nohut 50 dönüm. Zeytin 150 Dekar 10,000 adet, Zeytin 300 Dekar 20,000 adet, Dut: aşısız 200 aşılı 20 adet, İncir 3000 dekar 150,000 adet, Kaysı 30 dekar, 2000 adet, Ceviz 160 adet, Antep fıstığı 100 D.15,000 adet, Sakız 50,000 adet.

Muhtelif hayvanlar :

İnek 100, Koyun 360, Kıl keçi 430, Eski arı kovanı 700, Kısarak 15, Eşek 200 Öküz 400, Tavuk 1500, Hindi 50, Ördek 20 adettir.

Asım Kepkep 250 bin liralık evini okula hibe etti

Kepkep demek, Siirt vilayetine nal çivisi demektir. Fakat bununla beraber bu aile hakkındaki bilgiyi kendi aileleri şecerelerini incelerken vereceğiz Biz yalnız burada Asım Kepkepin ilk okula kendi öz malı ve iki yüz elli bin lira değerindeki evini hibe etmesi dolayısıyla bu dergimize almış bulunmaktayız. Bu hareketinden dolayı kendisini hürmetle selamlarız.

Asım Kepkep Gaziantepin kepkep mahallesinde 1303 de doğmuştur. Annesi Bazar başı Hacı Mehmet efendinin kızıdır. Babası Şakir Kepkeptir. Evvele ticaret mahkemesinde sonrada bidayette mahkemesinde baş katip olarak çalışmış ve sonradanda dava vekilliği yapmıştır. Şimdiki Cumhuriyet okulunun Rüştiye okulu olduğu sıralardada güzel yazısı olduğundan yazı öğretmenide olmuştur.

Asım Kepkep beş yıl medrese tahsili görmüş sonradan şehrimizde açılan Rüştiye oku-

lunda okumuştur. Buradan mezun olduktan sonra yine o vakıtlar şehrimizde açılan ipek böcekliği okuluna bir yıl devam ederek buradan mezun olmuştur.

(Şehrimizde ipek böcekliği okulu şimdiki Lise binamızın bulunduğu yerde 1911 de açılmış idi. Müdürü Akif bey adında bir zat olup bu adamın gayretile bu okul buraya açılmıştı. Sonradan Akif beyin Halep Ziraat müdürlüğüne tayini ile bu okulda kapanmıştı.)

Asım Kepkep birinci cihan harbine iştirak etmiş ve ilk görevi olarak Fevzipaşa yolunun yapılmasına gönderilmiştir.

Kendisi 13300 mevcutlu bu kıtanın üç tahsillisinden biriside bendim demektedir.

Bundan sonra Antep harbi baş göstermiş Asım bey burada vatan gaygusuna düşerek kendine düşen görevi yapmıştır. Evvela Sam köyünde sonrada Güce köyünde Antebe yardıma gelen çetelerin ve askerlerin işlerini temine memur edilmiş ve bu görevini en müşkül şartlara uyarak meharetle kimseyi incitmeden yapmağa muvaffak olmuştur.

Harpten sonra Dahili ve harici ithalat ve ihracat işleri ile uğraşmış ve bu arada onbeş yıl ticaret odası reisliği görevini elinde tutmuştur.

911 de Hacı Hanifi oğlu Himet efendi kızı Asıya hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten Vehbi, Fadıl, Ali Semiha, Enise, Pervin, Ülker adlarında yedi çocuğu vardır. Vehbi ticaretle uğraşmaktadır. Fadıl Yüksek makina mühendisi, Ali yüksek elektrik mühendisidir. Samiha Köylüoğlu Mehmet Saidle evli, Enise ise Orman mühendisi Mahmut Tüzün (Hasırcı) ile evlidir.

Kendisi hoş sohbetli sempatik tarihsel bir simadır. Halen geniş bir acentası vardır. Burada adeta kendisi yabancı gibi oturur. Boş zamanlarını evde, safrakesesinde böbreklerinde taş olanlara ilaç yapmakla geçirir. Adeta buna merak



Asım Kepkep
(Allah sayını artırsın)

sarmıştır. Acentada oturduğu yerde içeri tanımadığı kimseler girer ve Asım amca sızmissiniz derler. Oda hemen dertlerini ve ne ilacı istediklerini sorar. Annelerinin safra keselerinde taş olduğunu söylemeleri üzerine kendi imalı olan haplardan sayarak kağıda koyarken birde: Yüklülüğü varmı diye sorar. Adam anlamaz bu seferde hamilemi der. Oda hayır cevabını verir ve ilacı alır. Çünkü der (gebelere zararlıdır) der. İmal ettiği ilaçların maddelerini kendisi parayla alır ve tek bir kuruş kimseden almadan herkese verir. Ayrıca hanımında hayır yolunda anmak yerinde olur. Gelinlik bir fakir kızını var, yeterki Asiya Kepkep'in haberi olsun. Muhtaç bir kimsemi duydu, bakarsınız Asiya hanımdan o kimseye bir yardım gelmiştir. Velhasıl karılı kocalı bu hayır severlerin Allah eksikliklerini vermesin.

İşte Asım Kepkep en sonunda da adını tarihe geçirmek için malik olduğu 250 bin lira değerindeki evini okula vermiştir. Bu suretlede bir maarif sever olduğunu bir vatansever olduğunu herkese göstermiştir.

Not: Gebgebi-Sandık çivisi Kepkep Nalin çivisi ve bazı vilâyetlerde ise Nal çivisi demektir. Asıllarının Azarı Türklerinden olduğu ve Azerbeycandan Darendeye geldiği ve oradanda Antebe geldikleri söylenmektedir. Çünkü halen Darendede Kepkep Soyadını taşıyanlar vardır.

Nureddin Altuğ

(Sahife 19 dan devam) Bundan sonra sırayla, Cumhuriyet, Ahmet Çelebi, İstiklal, Gazi M. Kemal ilk okullarında öğretmenlik yapmıştır.

1952 yılında hizmete açılan Saçaklı okulu Baş öğretmenliğine getirilmiştir. 1959 yılında dört ay Kayacık okulunda Başöğretmen

Kültür Köşesi :

Mezarlıkta Söyleniş

"Biter sakıt Yağındır şöyle bir bak dünkü varlıklar"
 "Ne ibretler verir insana baktıkça mezarlıklar "
 "Ne zenginlik ne âyanlık tanır toprakların altı "
 "Tecelli ettirir Allah bu yerde tam musavatai "
 "Lisanı hal ile bilsen neler söyler sağır taşlar "
 "Ne gerçekler hayâl şimdi eğilmiş dik duran başlar"
 "Bu gün bir iskelet mazilere hükmeyleyen eller "
 "Ne gül yüzler turap olmuş nasıl susmuş şirin diller"
 "Şafaklar doğdururken handelerle bezmi idrake "
 "Uzanmışlar karanlıklarda artık baş koyup hake "
 "Mezarlık bir kitaptır anlatır esrarı mevlayı "
 "Kabirlerden oku dehşet ile encamı dünyayı "
 "Tefekkür ette ey âciz beşer ahvalı fehmeyle "
 "Doğan her şey ölür mutlak kurulmuştur nizam böyle"
 "Gelir davetçisi elbette birgün darı ûkbadan "
 "Bu meçhul âleme yok şüphe ; Emrakta olur mehman"

E m r a k ' t a n

lik yaparken lüzumuna binâ'en Merkez Maarif memurluğuna ve Şehit Kâmil ilk okul müdürlüğüne atanmıştır. 222 Sayılı kanunlada balen merkez ilk öğretim müdürlüğünde bulunmaktadır. Şehrimiz de çıkan gazetelerde yazıları çıkmıştır. Şehrimiz Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi derneklerde görev almış ve bu binaların yapılmasında çok emeği geçmiştir.

1944 yılında yakın akrabası Fatma Bage ile evlenmiş ve bu evlenmeden Tulay, Mahmut ve Mehmet adlarında üç çocuğu olmuştur. Tulay öğretmen okulu son sınıftadır. Evi yok kirada oturmaktadır.

Ayrıca şehrimizde birde Dül Gazetesi çıkararak iki yıl bu gazeteyi devam ettirmekle yurda faydalı olmaya çalışmıştır.

Dergimiz için Aldığımız Yazılar

Sayın, M. Oğuz Göğüş
"GAZİANTEP'İ TANITTIYORUZ" dergisi sahibi

S e h i r

Gaziantep'imizi her yönüyle tanıtmak amacı ile neşir hayatına atılan "Gaziantep'i Tanıtıyoruz" dergisinin ilk sayısını almış bulunuyorum. Gaziantep'i Tanıtma ve Turizm Derneğinde gayeleri ve programı arasında bulunan böyle bir neşriyata adım atmış olduğunuzdan dolayı sizi tebrik ederim. Derneğimizin henüz kısa bir mazisi olduğundan faaliyetlerimizi sıraya koymak mecburiyetindeyiz. İlerde yayınlanmasını düşündüğümüz, Gaziantep'in tarihî, sınaî, zıraî, ekonomik ve sosyal durumlarını izah eden ansiklopedik mahiyette esere başlarken sizin bu eserinizden ve yine yayınlarıyla iftihar ettiğimiz Kültür Derneğinin eserlerinden faydalanacağımız tabiidir.

Sizi tekrar tebrik eder, eserinizin neşir hayatında uzun ve muvaffakiyetli olmasını temenni ederim.

Kimya Y. Müh. Fuat Karakaş
Gaziantep'i Tanıtma ve
Turizm Derneği Bşk.

Gelen Diğer Bir Yazı

Bana bu maziye hatırlatan, Gazi diyarı tanıtmak için çok ciddi ve hakikaten takdire değer teşebbüse girişen fedakâr Gaziantep çocuklarının, muhakkak başarı ile sonuçlanacağına inandığım teşebbüslerini gıpta ile gözden geçirdim.

Önce şunu derhal söylemeliyimki teşebbüs tamamen yerinde, tutum muvaffakiyet yoludur. Dergiyi dikkatle gözden geçirdim. Bir ülkeyi veya bir kasabayı tanıtmak için gereken planın iyi tertiplenmiş olduğunu memnuniyetle gördüm.

Tarihçi

Ahmet Zuhuri Danışman

Kültür Dergisinin Dergimiz için Yazdıkları

M. Oğuz Göğüş tarafından iki yıldan beri sürekli bir çalışma ile hazırlanan (GAZİANTEP'İ TANITTIYORUZ) dergisinin ilk sayısı 1. Mayıs 1952 tarihinde yayınlandı. 200 kuruş bedelle derneğimizden de temin edebileceğiniz bu derginin ilk sayısı 32 sayfadır ve Kültür Dergisi boyundadır.

M. Oğuz Göğüşü candan tebrik eder, derginin uzun ömürlü olması için hemşehrilerimizin abone olmalarını dileriz. Gaziantep Kültür Dergisinin çalışma alanını seçen yeni dergi, bölgemiz araştırmalarına yeni bir hız verecektir. Bu arada Gaziantep'i Tanıtma ve Turizm Derneğinde canla başla faaliyete geçmesi, Kültür Derneği mensuplarını çok memnun etmiş ve tatlı bir hizmet yarışı başlamıştır. Bölgemize hayırlı olsun.

Kültür Derneği Başkanı

Av. Hulûsi Yetkin

Not : Dergimiz için yazdıkları yazılardan dolayı yazı sahiplerine teşekkür eder, hürmetlerimizi sunarız. Dergi ve yazı ailesi

Mütehassıs Doktorlarımız

- Operatörler: Rauf Yılmazır Gaziler Caddesi Telf: Ev 2180-Mu. 2340
Cemil Özbal Karagöz Cad. kendi apartmanında Telf: 1239-3172
Mecit Barlas Gaziler Cad. Mecit Barlas hastanesi Telf. 2329
Hilmi İlsöz Gaziler Caddesi Telefon: 1534
Talat Bayram Gaziler Caddesi Telefon: 1534
A. Hurşit Battal Karagöz cad. T. Ticaret Bankası 3. Kat. Telf. 2344
- Sinir Müte. Yaşar Bahadır Gaziler Caddesi
Cild : Ahmet Oldaç Gaziler Caddesi Ersoylar Pasajı
Agah Çiydemci Gaziler Caddesi Telefon: 1351
- Çocuk Müte. Ahmet Hatip oğlu Gaziler Caddesi
Emin Elmacı Eski İşbankası caddesi Telefon: 2434
Turgut Atabay Alaybey caddesi ,, 1413
- Kulak ve Burun : Fevzi Gürsel Gaziler caddesi ,, 2082
Şakir Yeşilyurt ,, ,, ,, 1539
- Bakteriyoloğlar : Mehmet Kutlar (İntani hastalıklar) Gaziler cad. ,, 1359
H. Hüseyin Güçlü ,, ,, Eski harat pa. ,, 2765
- Göz Mütehassıs. : Şefik Elbeyli Balıklı caddesi Telf: Mu. 1746- Ev 3138
Kemal Ahı Karagöz caddesi Telf. Mu. 2997 Ev 1065
Kemal Tosunoğlu Atatürk Bulvarı Maarif civarı
- Rontgenciler : Hasan Basri Özkan Gaziler caddesi
Mahmut Mazlum Suburcu Caddesi Telefon: 2969
Avni Doğanın
Abdülkadir Göksel Eski Harat Pazarı
- Verem Mütehassısı: Ömer Faruk Aydoğan Mütercim Asım cadesi Fransada tah-
sil görmüştür. Telefon: 3293
- Doğum Doktorları : Muzaffer Aydar Gaziler caddesi Telefon: 2428
Lütfü Söylemez Gaziler cad. Şevket çıkmazı ,, 1388
İ. Oğuz Gögüş Balıklı cad. Atatürk kütüphanesi yanı 3262
Hayri Ayas Mütercim Asım caddesi
- Dahiliye Müte. : Mahmut Elbeyli Eski Postane arkası Telf. Mu. 1174- Ev 1243
Mustafa Gögüş Şekerci Durdu iş hanı Telefon: 1648
Mehmet Canşunar Gaziler cad. Ersoylar pasajı üstü ,, 1749
Ahmet Canşunar Gaziler Caddesi Telefon: 3105
Haldun Sırer Gaziler Cad. Sümerbank üzerinde
Harun Bener Mütercim Asım caddesi ,, 1476
Ömer Kayalp İki kapulu han caddesi
Abdülkadir Göksel Eski harat pazarı

Not: Arzu eden Doktor bize 6/9 ebadında bir fotoğrafı ile hal tercümesini gön-
dererek dergimiz sayfalarına girebilir.

Kozan Ailesi



Kozan Oğulları (Kuzan oğulları)

Doğrusu Kuzan ama; dilden dile, söylene, söylene Kozan olmuştur. Bu ailenin adı Kuzan oğulları, uzun zaman Toros ve Amanos dağlarında kalmışlardır. Vaktiyle Kilikya -Adana- havalisi, Ermenilerin işgali altında idi. Dağlık yerlerdeki Ermenilerde -Dağı- derlerdi. Sık, sık baş kaldırırlardı. Osmanlı imparatorluğu işgal ettikleri yerlerin halklarına, saygı gösterir. Onların dil İrk geleneklerine, hürmet ederlerdi. Halbuki Ermeniler, bu lutuftan yüz bulurlar ve kendi akıllarınca devleti iz'aç etmek suretile, onu yıpratmak isterlerdi. Bunun içinde kendilerini hakimiyeti altında bulunduran devletin mensup olduğu halka ve onun kuvvetli kitlelerine hucum ve taarruzu gaye edinmişlerdi. İşte bunun içindirki, karşılıklarına ilk rasthyanlarda bu Kuzan oğulları idi. Fakat Kuzan oğulları bunları daima haklamış mütemadi surette ermenileri tenkil etmişlerdir. Her daraldıkça devlete baş vuran ve bu suretle kendilerini haklı göstermeyi bilen Ermenilerin, şikâyetleri üzerine Kozan oğulları devlete karşı da sorumlu hale gelmişlerdi. İşte bir taraftan Ermenilerin diğer taraftan Devletin tazyiki karşısında bulunan, Kuzan oğulları netice itibarile düşünürler taşınırlar, külliyyetli miktardaki mallarını emlak ve akarlarını satarak Darende'ye gelirler. Orada yerleşirler. Darende o zaman ilim ve irfan merkezi bir yerd. Bunlar burada bir müddet otururlar. Bura halkıyla kaynaşırlar. Arada sırada Antebede gelir giderler. Ve nihayet 1050 Hicri yıllarında Darendeden kalkarak yola çıkarlar.

Ali efendi, Şeref efendi, Mehmet efendi, iki yüz hayvan kafılesi ile yolda gelirlerken evvela kadınlar arasında bir can sıkıntısı çıkar. Bu hal sonradan büyüklere de intikal eder. Ali efendi en büyükleri, Mehmet efendi ortanca, Şeref efendi ise en küçükleridir. Mehmet efendi sert mizaçlıdır. Diğer kardeşlere nisbeten tahsilde azdır. Ve nihayet Pazarcığa kadar gelirler. Pazarcıktan çıktıktan sonra Mehmet efendi diğer kardeşlerine: "Ben sizinle gitmiyeceğim" der. Aile efradı ile Gücege



Mahmut Kozanlı
(Diş Dr. Kozanlı vakfı mütevellisi)

köyüne yerleşir. Ali efendi Antebe gelerek Kuzanlı semti Şeref efendi ise Eyup oğlu mahallesine yerleşir.

Ali efendi Kuzanlıda büyük bir cami ile medrese yaptırır ve hala tarihe mal olan Kozanlı mahallesi kendi namına söylenir. Şeref efendi alim bir kimse olduğundan Eyup oğlu camisine imam olur.

Ali efendi alim bir kimse idi. Ali efendinin oğlu Hacı Mustafa efendi onunda oğlu Arif efendidir. Ve sonradan Antebe müftü olmuştur. Ali efendi on bir çiftlik sahibi bir kimse idi. Çiftliklerinden öğrendiğimizi sayabiliriz. Dahni, Kürt Osman Elmalı, Bostancık, Buvağır, Bayda, Zaga, İsmen Çapalı ve daha iki köy. Hanlardan ise Çekirdekli hanı, şimdiki Tutlu hamamının yanında idi. Uzun çarşıda Müftü hanı, Yeni han -Buda uzun çarşıda- iki kapulu han. Bedestanlardan ise karanlık bedestanın içi kamilen ve ayrıca üç bin maşara bostan, halen bin sekiz yüz maşarası. Dış Doktoru Mahmut Kozanlı tarafından mütevelliliği idare edilmektedir. Kozanlı camisi ile medresenin idamesi için akarat, mal vakfederler. Halen bu güne kadar, cami medresenin vakıfları vardır. Bunlar sonradan lakap olarak Ali efendi oğlu lakabını aldılar. Şeref oğlu ise Şerafettin oğlu lakabını aldı.

Güceğde kalan Mehmet efendide sonradan kardeşleri ile barıştığından kardeşleri kendisini getirmek için Güceğe köyüne giderek oradan eşyalarını yükliyerek getirdiler. Ve türk tepeye yerleştiler. Fakat yedi yıl orada kaldığından adları Güceğlioğlu olarak kaldı.

Kuzan beyleri Selçukilerle birlikte Semerkand ve Buharadan gelmişlerdir.

Cenanilerden Osman Husuli efendide Buharadan geldiği için Ali efendi oğullarının Antebe gelmelerinin sebebi de bu olsa gerektir.

Buraya geldikten sonra bu karabet iki tarafın birbirlerinden kız alıp vermelerinden yenilenmiştir. Hatta Cenaniilerden İshak paşanın kızı Hatice hanımı Ali efendi oğullarından Yakup efendi almıştır.

Yakup efendinin kız kardeşini de İshak paşa almıştır. İshak paşanın aldığı kızdan Rasim paşa ile kadri paşa dünyaya gelmiştir. Ve yine Yakup Efendi Asiya hanım adındaki kızını Büyük Battal beye vermiştir. Bundan Tahir bey olmuştur. Tahir bey ise bu gün Belediye reis muavini Ali Budanın dedesidir.

Amerikan Hastanesi

Şehrimizde yapılan Amerikan hastanesine ilk yardımı yapanlar :

Hasan efendi zade Ömer efendi	235	Altun
Hacı Abdurrahman efendi	47	"
Hacı Hüseyin zade Mehmet efendi	11	"
Dr. Şipit Amerikalı	200	"

Gaziantep'e gelen ilk Amerikalı Doktor Azarya İsimit'dir. Ve zamanın Battal Beyinin hanımını tedavi etmiştir. Hem papaz hem doktor olan bu adam burada öldüğü vakit sınıf arkadaşları büyük paralar sarfederek bu adamın adına bu hastanoyu yaptırmaya yardım yapıyorlar.

İleride bu hususta tam tafsilâtlı yazımızı bekleyiniz.

Ömer Köylüoğlu

(İş Adanı)

(Geçen sayıdan devam) Ömer köylü oğlu aynı zamanda müteşebbüse teşvik ve aynı zamanda aklı keserse mali yardımda bulunur. Bu kabilden olmak üzere 1957 yılında sanatkar bir arkadaşı teyp üzerindeki hassasiyetine şahit olduğundan kendisine mali yardımda bulunmayı bir vicdan ve aynı zamanda milli gelirin önemi bakımından milli bir vazife sayıyor ve derhal işbirliğine girişiyor. Teyp imalını düşünürken motor imalını ele alıyorlar ve motor imal ederek vantilatör imalına muvaffak oluyorlar. (Nurmer) markası (Ömer ve Nuri Büyükiepekçi) markasını taşıyan bir şirket kurarak üç yıl mütemadi devamlı olarak çalışmışlardır. Fakat yurdumuzda Avrupa malına olan hayranlık ve özel teşebbüsü koruyucu tedbirlerimizin olmayışı Avrupadan ithal edilen vantilatörlere rekabet yapamadıklarından bu teşebbüsleri akim kalarak bu gün bu şirkette ne yazıkki 250 bin lira gibi bir para yatmaktadır.

Fakat yinede boş durulmamakta bu seferde şarapçılığa ait pres ve filtre gibi bazı kıymetli takımları imal etmeye çok çalışmaktadırlar.

1954 de Osman Kutlar kızı Aktan ile evlenmiştir. Bu evlenmeden Behzad adında bir erkek çocuk ile Nilufer adında bir kız çocukları vardır.

Halen şarap fabrikasında 52 kişi işçi ve persenol çalışmaktadır. Bir tane-side kamyonet olmak üzere beş nakil vasıtası vardır. Gaziantep'teki satış yerinde 1250 lira aylıklı bir kadın muhasebecisi ile günde üç saat çalışarak ayda beş yüz lira alan diğer bir muhasebecisi çalışır.

Ayrıca Kilisin Musa beyli Bacağının Tahtalı Karadut köylerinde linyit arama imtiyazıda almıştır. Fakat esası bir sondaj yaptırmayışı bu teşebbüsünü zayıflatmış isede yakında devletçe yapılacak büyük ölçüde bir sondajlamayı beklemektedir. Halen bu sahada imtiyaz hakkı mahfuzdur.

Ömer köylü oğlu bu muazzam servetin içerisinde adeta bir patron değil bir işçi sıfatı taşır. İşçilerle işçi, âmele ile amele, muhasiple muhasip, usta ile usta, sanatkârla sanatkâr olmayı bilmiştir. Hiç bir zaman gurur nedir bilmez, çok insan kendisinde bu zenginliğin olduğunda bilmez o kadarki daima mütevazî olmayı kendine sindirmesinide bilmiştir. Çokta hayırhah insandır. Müessesesine giren bir fukara boş çıkmamıştır. Mutlaka memnun olarak çıkar. Yerinde partacidir. Fakat müfrit değildir. Daima hakkı savunur. Kimseye garaz ve kin bezlemez. Çok vatanperverdir. Şehrinin tek taşını cihane değişmez.

Not: Gelecek sayımızda iş adamı (Cevdet Eren) dir.

Diş Doktorlarımız

	Gaziler caddesi	Telefon	1978
Kâmil Büyükiepekçi	" "	"	1166
Hacı Cemil Karslığıl	" "	"	1616
Neddet Karslığıl	" "	"	1616
Hayri Ekici	" "	"	2402
Fetullah Cansunar	" "	"	2821
Adil Özkarslı	" "	"	2454
Hayri Özovacı	" "	"	2816
Gürbüz Güzelbey	" "	"	

Gaziantep'te Mayıs Ayı Olayları

1- Şehrimizde Fıstık Koruma Derneği Kuruldu. Kurucular şunlardır :

Dr. Abdülkadir Göksel, Avukat Zihni Kutlar, Zeki Savaş, Resul Türkmen Dr. Cemil Karslıgil, Vehbi Kepkep, Patpat Bahtiyar, Celal Gögüş, Avukat Nail Bilen, İsmail Say, Şinasi Türeli, Fuat Kutlar.

2- Belediyemiz Teftiş geçirdi :

Müfettişin belediyemiz hakkında ayrı bir madde ile belirttiği taktir ve memnuniyet şöyledir :

"Gaziantep belediye hesap işlerinin teftişi sonunda bütün işlemlerin memnuniyet verici bir durumda olduğu başta muhasebe müdürü Mustafa Bilgin olmak üzere diğer personelin büyük bir vukuf, intizam ve feragatla işleri yürüttükleri memnuniyetle müşahade olunmuştur."

3- 24 Nisandan 24 Mayıs'a kadar belediyemizde bölge muhasebeciler ve yazı işleri müdürleri kursu açılmıştır. Bu kursa 53 belediye memuru iştirak etmiş ve kurs büyük bir ilgi toplamıştır. Kursu bitirenlere birer diploma verilmiştir.

4- Şehrimizde II. nci Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. Reis ve üyeler şunlardır :

Bahaettin Karaküçük (Maraşlı) Sağ üye : İsmail Mutluay (Pazarcıklı) Sol üye: Hikmet Kuşçuoğlu (Antakya) Kendilerine muvaffakiyetler dileriz.

5- Urfa, Mardin, Hatay, valileri Gaziantep valisi Osman Meriç başkanlığında şehrimizde toplanarak bazı hudud işlerini incelemişlerdir.

6- Şehrimiz Nafia Müdürü Sadettin Tuğrul Cemaligil Bayındırlık bakanlığı müstakil fen heyeti müdürlüğüne terfi'an tayin edilerek şehrimizden ayrılmıştır. Şehrimiz için bir kayıp olan sayın müdüre yeni görevinde muvaffakiyetler dileriz. Yerine Ömer Kúpeli vekâlet etmektedir.

7- Kilis Puladeli yolu Nafiamız tarrifından yapılmaktadır.

8- Gaziantep Kültür derneği tarafından Av. Hulusi Yetkinin derlediği (Gaziantep savaşı hatıralarından derlemeler) adında bir kitap yayınlanmıştır. Kitap hakikatların bir aynasıdır. Alınmasını rica ederiz.

9- Endenezya Sefâret Müsteşarı Mehd Mocin Hanımı ile birlikte ve Basın ateşesi Mis. A. L. Fannğgidaej Türkiyeyi ziyaret maksadile geldiklerinden bu meyanda şehrimizde ziyaret etmişler ve kendilerine Ticaret Lisesi lisan öğretmeni Feridun Erserim mihmandarlık etmişlerdir.

10- Maarif vekâleti Müfettişlerinden Sabih Özlü okulların iratihanlarını yakından görmek ve bazı eğitim işlerini incelemek üzere şehrimize gelmişlerdir.

Düzeltilme :

1- Mütercim Asımın Bilinmiyen akrabalarından yazısının 6 ncı satırın nihayetindeki 1925 yerine 1296 olacaktır.

2- Yine aynı yazının 18. nci satırındaki kardeşi vardır yerine kardeşi daha vardır.

3- Yine aynı yazının sağdan 20. nci satırında Mehmet evlenmiş yerine Mehmetle evlenmiş olacaktır.

4- Aynı yazıda yine bu sütunda 28. nci

satırındaki Ali Koçın babası yerine dedeleri olacaktır.

5- Münif paşa yazısının sağ. sutun 6. nci satırındaki şehri, şerefi olacak ve altındaki satırdaki Kâmil paşaya aiddir kelimesi ald değildir olacak.

6- Yine yazıda aynı sütunun 11. nci satırındaki Muhaverat Hükmiye yerine Hikemiye olacaktır.

KELLEY LÂSTİKLERİ

**65 Yıllık Tecrübe Mahsuludur
Uzun Ömür ve Üstün Kalite Sembolüdür.**

Hamdi Kutlar ve Oğulları Komandit Şirketi

Belediye Civarı No. 19 — Gaziantep

Zeynel ve Sabri Dinler Firması :

Taksitle, her türlü mevsimlik kumaşlar, dikiş makineleri, buz ve çamaşır dolapları, her türlü radyo acentası..

Ayrıca: Ray Sigorta Acentalığı işlerinizde surat, tediyatta kolaylıklar bu firmanın usuludur. Bir defa uğrayınız.

15 Yılın verdiği tecrübeden sonra...

Hayri Sağlam Firması: Star Marka Çorap ve Erkek Mintanları Yaka, Kadın buluz ve hırka. son sistem makinelerle işe yeniden yenilik vererek memleket hizmetine girmiştir. Bir defa uğrayınız.

Şehrimizde Fırınlı Turizm Lokantası Açıldı.

E z o G e l i n

Mevcudu bitti ikinci baskıya verijai bekleyiniz. Yazar Mehmet Solmazın Karayılan eserini pek yakında bekleyiniz. Esasında yazı ailemizden olan bu yazar Kahraman Karayılan hakkında çok bilgi toplamış ve hakikatları bir araya getirmiştir.

Ersan Taksileri Telefon: 3099

Turizm Taksileri Telefon: 7955

Mahmut Oğuz Göğüş'ün sahibi bulunduğu Gaziantep'i Tanıtıyoruz Dergisinin 1-Haziran-1962 Tarihli 2 nci sayısının Dizgi ve Baskısı Yeni Matbaada hazırlanmıştır



Bütün Kara Nakil vasıtalarının yegane istemiş olduğu Semperit marka lastikleri israrla arıyoruz. Gaziantep ve Havalisi Acantası :

CEVDET EREN

Telefon : 1733

GÜVEN OTOBÜSLERİ



Her gün aktarmasız direk Ankara, İstanbul seferleri için Güven otobüsleri garajlardan Güven Yazıhanesinden kalkar.

Ayrıca Türkiye'nin her tarafına
Otobüs seferlerimiz vardır.

Mevsim dolayısıyla Elbistan İçmesine yeni otobüsler konmuştur. Telefonla yer ayrılır. Tlf. 2755

M. Reşat Güzelbey ve Ortakları