

Gaziantep'i Tanıtıyoruz

Her Yönüyle Bu Kentin Dünü ve Bugünü

Sayı · 9

AYLIK TARİH VE SANAT DERGİSİ

250 Kuruş



Belediyenin geçmişteki bir encümen toplantısı

- 1- Hamdi Kutlar (ölü) 2- Nuri Patpat 3- Refik Barlas (ölü)
4- Kâmil Yetkin " 5- Hüseyin Büyükbese 6- Seyfettin
oğlu Ökkâş (ölü) 7- Hanifi Çörekçi 8- Bekir Göğüş 9- Naci Dai

Bütün Müslümanlık âlemine nur ve surur getiren
Mübarek Ramazanı Şerifin okurlarımıza uğurlu ve
hayırlı olmasını dileriz..

Dergi Ailesi

GAZİANTEP'İ TANITIYORUZ

Her Yönü ile Bu Kentin
Dünü ve Bugünü

Sayı : 9 31/ Ocak / 1963

Flatı: 250 Kuruştur.

M. Oğuz Göğüş
Dergi Sahibi

M. Ali Anlar
Mes'ul Müdürü



Kaleden bir görünüş

Kırkayak Parkı

Kırkayak parkı Belediye Reislerinden Hamdi Barlas'ın zamanında ve Şamlı Necmeddin beyin kaymakam bulunduğu bir sırada yapılmıştır.

Yeri esas Gercığın vakfından olup o zaman burasını belediyeye istismlâk etmek suretile yaptırmıştır. Kaymakam çok mürtekip bir kimse idi. zevk ve safaya düşkünlüğü dolayısıyla burasını yaptırdığını söylerler. Türkiyede Hürriyetin ilanı ile bu kaymakamın ba-

sına boya aktarmışlar ve kendisine Anıtepliler dayak atmışlardır. Etrafında 40 ayak olduğu için adı Kırkayak kalmıştır.

Not: Bu broşür hazırlanırken belediye reislerinden Hamdi Barlas'ın zamanı olan kısma kadar, arkadaşımız Uğuroğulları Barlas'ın Belediye tarihi incelemeleri notlarından istifade edildiği gibi Halep salnamelerinde de faydalanılmıştır.

M. Oğuz Göğüş

COMMER

Kamyon ve Otobüsleri

Sağlam, konforlu ve uzun ömürlüdür



Gaziantep ve Havalisi Acentası: Bahaettin Bayraktar

Telefon 1735

Atatürk Bulvarı No: 46-48 Gaziantep

Belediye Broşürünün 3 üncü Kısım

Gaziantep Valisi ve Belediye Başkanı : Salih Tanyeri

(Geçen sayıdan devam)

2- Her devirde kritik vaziyetini muhafaza eden ve bir türlü bitmek bilmiyen şehrimiz müze işinin halli. İşittigimize göre Maarif vekili buraya geldiğinde "Arsa temin edildiği taktirde bir müze yapılmasını temin ederim" demişti. Sayın valimizin bu işe parmak basarak bir an evvel arsanın temini ile ileriden beri halli imkansız görünen bu kör düğümün çözülmesi bize bir müze binasını kazandırmasını.

3- Bir kız lisesi açılması için işittigimize göre yine maarif vekili söz vermiştir. Bununla tahakkukunu,

4- Şehrimiz sanat okuluna bu şehir ilerden beri özlediği ve yine ilgili mercilerce sözü verilerek açılması kararlaştırılan Akşam Tekniker okulunun açılması.

5- Haber aldığımızı göre yine sanat okuluna açılacak olan motor okulunun açılmasının tacilini,

6- Belediye reislerinden Necmi Bayramın zamanında takazaları yapılarak şimdiki kız enstitüsünün karşısındaki parkın bir kısmına vakıflar idaresince bir turistik otelin yapılmasını, vakıflar idaresine tarihe karıştırmamasını,

7- İstanbul Üniversitesi tarafından şehrimizde açılması kararlaştırılan araştırma merkezine bir binanın teminini,

8- Bizim burada bir sof dağı vardır. Bu dağın havası oksijeni doğurur. Yani iki misli yapar. Burası turistik olmakla beraber, dünya çapında yapılacak

bir propağanda ve tanıtma sayesinde zengin ecneblerin ve biz Antepçilerinde güzel bir sayfiye yeri olur. Burasında hiç olmazsa bir plân dahilinde yolunun yapılarak bir şekle sokulmasının teminini,

Dert çok vali bey, saymakla bitmez. Ama, hiç olmazsa bunlardan yapabileceğinizi yapabilirsiniz, birde tarafsızlığınızı muhafaza edebilirsinizki -buna şüphem yoktur- işte sayın Tanyeri o zaman her Antepçinin kalbinde bir heykelinizi dikmiş olarak ebedileşmiş olursunuz.

Şurasını kaydetmeden geçemiyeceğim: Valimiz sözü tam mânasile halk adamıdır. Çünkü onda bir makam forsu değil halka yaklaşmak zevki ve merakı göze çarpmaktadır. O, vali ve belediye reisi vazifesini ele aldığı günden bu yana halâ makam arabası forsu olan bayrağı açtırmamıştır. Tevazuluğu buna mâni olmuştur.

İtiraf etmek lazımdırki, Antep vilâyet olalı hayli yıllar oldu ve haylide valiler gördü geçirdi fakat halk içinde halkla beraber omuz omuza yürüyen vali görmemiştir.

Bu hallerinden dolayı kendisini tebrik etmek vazifemizdir.

Onu son olarak belediyede on beş kadar vatandaş topluluğunun dardını dinlerken gördük Hatta bu vatandaşların gelişini kendisine telefonla bildirmişlerdi. Çünkü kendisi böyle tenbih etmişti.

Belediye Hukuk Müşavirliği

Evvelce bu daire de ücretli olarak avukat istibdam edilirdi. Bunlardan

bazıları şunlardır.

1- İlk olarak Ali Kemal Göğüş

(Şimdi emekli yargıtay üyesidir)

2- Avukat Hasan Aksu (Şimdiki Fen Müdürü Halil Aksu'nun babası)

3- Fethi Talû

4- Ahmet Özden

5- Celâl Kadri Barlas

6- Ökkâş Orhan Kitapçı

1935 yılından sonra Avukat Urfalı Ahmet Özden serbest meslekten ilgisini kesmek ve sadece belediye hukuk müşavirliğini yapmak istediğinden o tarihten bu yana belediye hukuk müşavirliği ihdas edilerek devam etmiştir.



Kaleağası zade Mustafa Efendi

(Belediye Broşürümüzün birinci kısmında bahsettiğimiz 14 ncü belediye reisinin fotoğrafı sonradan elimize geçtiğinden bu sayıda sunuyoruz...)

Hukuk Müşavirliğinin Görevleri :

Belediyenin idari ve adli davalarını yetkili mercilerde takip ederek neticelendirmektedir. Ayrıca müşavir olmak hasabiled belediyenin bütün dairelerinden çıkacak evraklar üzerinde hukuki bakımların incelenmesi ve mutalaa yürütmesi için buraya havale edilir. Burada incelenir, hukuki mütalaalar eklendikten sonra tekrar geldiği dairelere iade edilir.

Hukuk müşaviri aynı zamanda belediye encümeninin de tabii üyesidir. Encümende görüşülen bütün vatandaş dileklerinde ve belediyece yapılmış ve yapılacak işlerde hukuk müşavirinde mütalaa alınır.

Belediye müşavirliği aşağıdaki davalara bakmaktadır.

- 1- İstidlâk işleri
- 2- Belediye ile ilgili arsa davaları
- 3- Memurlara ait ceza davaları
- 4- İdari davalar (Tazminat ve iptal davaları)
- 5- Mali davalar (Belediyenin muhtelif resimlerine vaki itirazlar)
- 6- İcra takipleri (Belediyenin alacakları ve verecekleri)
- 7- Alacak davaları

Belediye hukuk müşaviri bunlardan başka aşağıdaki komisyonlarda da üyedir:

- | | |
|--------------------------------|---|
| Bina ve arazi itiraz komisyonu | |
| Fuhuşla mücadele | " |
| Adalet satın alma | " |
| Kira ve arsa taktir | " |
| İdari muamelelerin takibi | |

Belediye hukuk müşavirliğinin bir yıl içinde ortalama, mesela: 962 yılı içinde defter kayıtlarına göre, 198 davası vardır.

Halen temiz mahkemesinde 25 dava ile Devlet şurasında ise bir çok davaları takip edilmektedir. 962 yılı içinde açılan 198 davadan 62 si neticeye bağlanmıştır.

Belediyenin hukuk müşavirliği kanalıyla takipte olan bir yıllık davalarının plançosu 1962 yılı içinde :

Sulh hukukta	8	dava
İş mahkemesinde	51	"
İkinci Asliyede	47	"
Birinci "	42	"
Ağır cezada	2	"
İcra tetkik merciiinde	2	dava
Yargıtayda	8	"
Danıştay 6 nci dairede	23	"
" 3 üncü "	2	"
" 2 nci "	1	"
" 7 nci "	2	"
" 5 nci "	1	"

Bu davalardan başka bina ve era-zi için itiraz komisyonunda da itirazlar vardır.

Not: Her ne kadar bundan evvelki sayımızda Ali Budak yazısında (Hatta Hukuk müşaviride dahil belediyenin bütün daire amirleri ondan sualler sorar) demiştik. Bundan maksadımızın yanlış anlaşılmasında için burada bu cümlemizi tavzihte fayda gördük. O yazımızdaki kasdimiz şöyle idi Belediyenin muhasebe işlerine vukufiyeti ile beraber bazı belediye işlerindedey belediyenin en eski ve en tecrübeli memuru olması hasabile ondan sorarlar demek istediğimizi tavzihan arzederiz.



Ökkâş Orhan Kitapçı

Belediye Hukuk Müşaviri : Avukat Ökkâş Orhan Kitapçı

Gaziantep'in Kurbuzecirli (Şimdi Alaybey) mahallesinde uzun çıkmazda 1927 de doğmuştur. Babası Kitapçı zade Mehmet Raif efendidir. Asılları Hindistandan gelmedir. (Bu aileden ileride bahsedeceğiz. Şeri mahkeme sicillerinde asıllarına dair kayde rastlanmıştır.) Annesi de kendi baba tarafından akrabası Hacer Mutlaydır. İlkokulu Cumhuriyet okulunda 1938 de bitirerek orta ve lise tahsillerine yine Gaziantep'te 1943 - 1944 de bitirmiştir. Bundan sonra İstanbul hukukuna girmiş ve 1948 de buradan mezun olmuştur. Adli stajı-

nı Gaziantep Adliyesinde 6 ay yaptıktan sonra askerliğini yapmak üzere beşinci kol orduya sevk edilmiş ve burada adli hakimlik yapmıştır.

1951 de terhis edilerek Antep'e gelmiş ve altı ay baroda avukatlık yapmıştır. 1951 yılının 7 ekiminde münhal bulunan belediye hukuk müşavirliğine getirilmiştir.

1949 da Zeki Öztahtacının kızı Nezihe ile evlenerek bu evlilikten Kudret, Nedret Raif, Fikret Tufan adlarında üç erkek çocuğu olmuştur. 12 yıllık me-
murdur. Evi vardır.

Belediye Arşivi

Arşiv demek Belediyenin kıymetli evraklarının teslimi ile muhafazası ve gizlenmesi, demektir.



Halil Uzak

Arşiv Memuru : Halil Uzak

Gaziantep'in Boyacı mahallesinde 1927 de doğmuştur. Annesi Firdevs Uzak, babası Ahmet Uzakdır Babası Yazıcı

ciğ semtini Çıksoruta bağlayan köprüyü yaptırmıştır. Ayrıca Boyacı mahallesinin Buğday pazarına kadar olan döşeme işini yaptırmıştır. Hayır hasanat sahibidir.

Leman Özcan ile evlidir. Serpil, Çoşkun, Sinasi, Ertan adında bir kız ile üç erkek çocuğu vardır. 14 yıllık memurdur. Evi ipotektir. Bundan evvel belediyenin Seyrû sefer ve tescil, kayıt işlerinde kaldıktan sonra 1959 yılında arşiv memurluğuna getirilmiştir.

Belediye Mezbahası

Tarihçesi

Mezbaha evvelce şimdiki bulunduğu yerin güneyinde ve köprüünün doğusunda bir sundurma altında idi. Ve burada kesim yapılırdı,

1932 yılında Han'di Kutların belediye reisliği zamanında inşa edilmiştir. Bununla beraber şurasında açıklamak lazımdırki bütün Türkiyede İstanbul, İzmir hariç diğer illerimizdede yapılan mezbahalar 1930 yılı ile 1932 yılı



Belediye koyun pazarından bir görünüş

(× işaretli şahıs şehrimizin tanınmış koyun besleyicilerinden Ali Koyuncu. Atkılı şahıs ise, boynundaki atkıyı yaz, kış çıkarmıyan İlyas Karacadır.)



Mezbahada Veteriner Müdürü Selâhattin Ertürer etleri ayrı ayrı elle muayene yaparken görülüyor

arası yapılmıştır. Yalnız Gaziantep mezbahası sağlık ve Tarım Bakanlığının kabul eylediği bir tip mezbaha olmayıp projesi bakanlıkça kabul ve tasdik edilen fenni bir mezbaha sayılır.

Halen yeni mezbahanın yapılabilmesi için yeri 1956 da satın alınmıştır. Bu yer 136 bin metre karedir. Bu arsada mezbaha binası yapıldıktan sonra, bu gün şehrin orta yerinde kalan, mezbaha ile tabaklarda oraya kaldırılacaktır. Bu da paranın teminine bağlıdır.

Bunun içinde şimdiki mezbaha ile buz fabrikasının bulunduğu arsalar satılarak yeni tesislerin yapım ücretinin üçte biri temin edilmiş olacaktır. Diğer kalan iki kısmı içinde kredi temini yoluna gidilecektir.

Mezbahaya eskiden maslak adı verilirdi. On iki ayak üzerine kurulmuş etrafı açık üzeri kiremitle örtülü bir yerdi. 1926 da gelen bir sel burasının çatısını götürmüştü. Bu seferde üzeri saçla kaplanmıştı. 1930 da Belediye reisi bulunan M. Ali Kayaalp zamanında eski yerin kuzeyindeki boş arsaya şimdiki mezbaha-

nın temeli atılmıştı. 1932 de Hamdi Kutlar zamanında inşaatı bitirilerek Haziran ayında işletmeye açılmıştı. Bu bina ile birlikte yine bu yerin kuzeyindeki Mehmet Hanifi Hengirmene ait bir bulgur ve yaprak devlibide istimlak edildiğinden, buraya bir buz fabrikası ile birde soğuk hava deposu yapılmıştır.

Halen mezbahada 26 kesim işçisi ile Halil Can adında bir şoför, Kâmil Kölük adında bir tevzi memuru, birde İlyas Karaca adında tahsildar, Mustafa Kızılcık adında bir tahakkuk memuru vardır. Burada etler kesildikten sonra bir gün soğuk hava deposunda kalır ertesi gün satılmak üzere kasaplara geri verilir.

Ökkâş Saygılı

(Mezbaha Memuru)

42 yıllık memurdur. Gaziantep'in Kürkcayan -Bekirbey- (1) mahallesinde 1905 de doğmuştur. Annesi Fatma Karaoğlan babası Ahmet Karaoğlan (şimdi Saygılı) soyadını almıştır. Hatice Nazire, M. İhsan, Ahmet, Ridvan, Adnan, Erdo-

ğan adlarında bir kız ile dört erkek çocuğu vardır.

(1) Kürkeiyan: Eskiden küçük pazar denilen bu yer büyük bir çarşı idi. Ermeniler her ne kadar kayacık üzerinde oturmaktaydılarsada burada dükânları ve hele kuyumcuların en büyüğü bu çarşıda bulunmakta idi.

Sonradan Bekirbey adında bir binbaşının buraya Bekirbey camisini yaptırması ile Ermenilerin gitmesi ve çarşısında harap olmasından yeni ad olarak bu mahalleye Bekirbey mahallesi denildi.

Kürtüncüler: Şimdi burayada Yazıcık mahallesi denmektedir.

Evvelece, burası açıklık ve köylülerin şehre girip çıktıkları yer olmakla beraber bir tarafıda mezarlık idi. Ermenilerin semer ve kürtün yapanlarında burada toplanmıştı. Ermenilerde ki âdet her esnaf sanatına göre şehrin oynak yerini intihap ederdi. Şimdi bu mahallede birde hayır sevenimiz tarafından Meblika Alevli ilk okulu adında bir okul yaptırılmıştır. Darısı diğer zenginlerimize. Yazıcık demek: Boşluk ve yazı-düzlük manasındır.



Veteriner Müdürü Selâhattin Ertürer

Belediye Veterinerliği

28-10-1933 de Hayri Sacir veteriner olarak atanmış bu zat, bu görevde vefatı olan 26-1-1954 yılına kadar kalmıştır.

Hayri Sacirın 21 yıl süren veterinerliğinden sonra yerine 47nci P. Alayında üst teğmen Ali Yalçın 8 ay kadar vekâlet etmiştir. Bundan sonra 954 in

17 Mayısında Salahiddin Ertürer tayin edilmiştir.

Selâhattin Ertürer

Veteriner Müdürü

Aslı Vanın Tebriz kapusu mahallesinden iken 1nci Cihan harbinin Rus muhacereti dolayısıyla mütareke

yıllarında Konyaya yerleşen ana ve babası orada evlendiklerinden kendisi Konyada 1929 da doğmudur. Babasına küçük poliste derlerdi.

İlk, orta ve lise tahsillerini Konyada yaptıktan sonra 938 Ekiminde askeri veteriner fakültesine girerek 10 Temmuz 1942 de veteriner teğmen olarak fakülteyi bitirmiştir. Bir yıl Haydarpaşa veteriner akademisinin stajını yaptıktan sonra 16 Ağustos 1943 de Trakyada ilk kıta hizmetine girmiştir. 15 Eylül de Erzurum 220 nci alayda şark hizmeti yapmıştır. 9 Ağustos 1950 de Gelibolu yedinci topçu alayına, 6 Mayıs 1954 e kadar yukardaki hizmetlerde bulunmuştur. Bu arada Gelibolu'daki görevinin 4,5 ayı 4 üncü Tümen baş veterinerliği vekâletinde geçmiştir. O sırada Milli Savunma Bakanlığının muvafakat vermesiyle Gaziantep belediye veterinerliğine atanmıştır. 1956 da Gaziantep'te veteriner müdürlüğü ihdas edildiğinden bu göreve başlamıştır.

Bu tarihten evvel veterinerlik yalnız mezbeha da idi. Fakat bu tarihte Belediye de bir veterinerlik müdürlüğü ihdas edildiğinden Mezbeha veterinerliğide buna munzam olarak ek görev haline almıştır.

1962 yılında mezbahada kesilen kesim miktarı

1962 yılını ortalama tutarsak:

63062 adet koyun, 1841 kuzu, 7695 kil keçisi, 17 oğlak, 59 deve, 15 manda, 1508 tanede sığır kesilmiştir. Görülüyorki Gaziantep bütün Türkiye şehirleri içerisinde en çok koyun eti yiyen memleketidir.

Şehrimizde bir günlük kesim adedi 210 dur. Et tutarı ise 5,5 tondur.

Şehrimizde bu miktar aşağı düşüğü

anda derhal et sıkıntısı baş gösterir bunun içinde şikâyetler başlar.

Her adama 54 gram et

Şehrimizde 1960-1961 yıllarında yapılan bir istatistiğe göre insan başına 54 gram et isabet etmektedir, bu miktar Türkiye şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmirden sonra gelir. Demek oluyor ki, Türkiye'de en çok et yiyen şehir Gaziantep'tir. Bu miktara kurban bayramında kesilen etler dahil değildir. Bu gün ise tıp incelemelerinden anlaşılmıştır ki: Dünya milletleri içerisinde en çok faaliyet gösteren milletler, et yiyen milletlerdir.

İşte Gaziantep'lilerinde böylece çalışkan, zeki ve enerjik oluşlarındaki amilin bu yoldan oluşu ve bu enerjinin büyük rol oynadığı görülür.

Sakatata

Yine itiraf etmek lazımdır ki, Türkiye şehirleri içerisinde en çok sakatata kıymet ve ehemmiyet veren şehir yine Gaziantep'tir. Mesela: İstanbul ve Ankarada ciğer yemek ya bir arzuya veyada doktor tavsiyesine bağlıdır. Halbuki, şehrimizde ciğer, halkın günlük mâşeri içerisine girmiştir. Hatta Gaziantep şehri böylece cartlak kebabı yemek yönünden meşhur olmuştur. Akciğer İstanbulda 50 kuruş, 100 kuruş. Fakat bugün şehrimizde ciğerin kilosu 4.5 liradır.

Gaziantep'te etin çok yenmesinin diğer bir sebebidir halkın çiy köfteye düşkünlüğüdür.

Şunuda kaydedelim ki, etlerin iyi bir muayeneden geçmemesi halinde, etin çiy köfteye karışması ile insanlara, verem ve tenya gibi hastalıklarında basilleri geç bilmektedir. Son yıllarda şehrimizde etlerin sıkı muayenesi bu gibi hastalık vakaları biraz azalmış ise, bunu belediye veterinerinin etleri iyi ve dikkatli bir muayeneden geçirmesine borçlu olduğumuzu unutmamalıyız.

Eskinen sık, sık rastlanan tenya vakalarında rastlamamaktayız.

Her devirde ve her yerde mütemadi bir mideciler mücadelesi vardır. Bunlar bazen Milliyet maskesine, bazende kuzu postuna bürünmesini bilirler. Sırasıda düşünce işlerini iş ederler.

M. Oğuz Göğüş

Et rayicinin oynaması

Şehrimizde et fiyatlarının inmesi, kalkması aşağıda okuyacağınız şekilde dört sebepte bulacaksınız:

1- Gaziantep hayvan ihraç kapasitesinin rolünü oynamakta ve bu yüzden Gaziantep hayvan pazarlarında, diğer vilâyetlere göre, daha yüksek fiyatla hayvan alışı veriş hareketlerinin olması,

2- Aynı zamanda güney sınırı üzerinde vilâyet olması, dolayısıyla, her zaman kaçak imkânlarının mevcut olması,

3- Gaziantep hayvan istihsal bölgesi olmadığından, istihsal bölgelerinden getirilen kasapların, hayvanların, çoban, yem, nakliye masraflarını asıl fiatın üzerine ilâve etmiş olmaları,

4- Gaziantep halkının et yemeye fazla önem vermeleri yüzüdünderki, et fiyatları Gaziantep'te daimi oynaklık gösterir.

Unutmamak lazımdırki: şehrimiz kasapları et alandan çok daha etin ne-relerde ve ne gibi yemeklerde kullanı-lacağını bilerek satış yapmaları şayanı hayrettir. Kasaplar gelen her müşteriye istediği eti ne yapacağını sorar ve iste-diği miktarda et verir. Müşteri yüz gram dahi dese ve yine şayet müşteri kasaptan istediği yerden ısrar etse buna Gaziantep kasaplarının hiç birisi itiraz et-medeyip verirler.

Ayrıca Gaziantep'te çok müte-nevvi kebaplar yapılır. Bu kebaplar için-de her yerde daima istenilen ve hazırdır.

Kaçak etler

Daha ziyade, kasaplık yapmak isteyen fakat bilgi ve maddi imkanlardan yoksun olan kimselerin bu işi kendilerine sanat ittihaz etmiş olmalarından ileri gelmektedir. Ancak bunlar kaçak et satışı da her zaman bütün takip ve



Projesi Y. Mimar İlhan Erman tarafından çizilerek vekâletçe kabul edilen, temeli Abdülkadir Batur tarafından atılan, Necmi Bayram zamanında işletmeye açılan ve Türkiye'de bir misli daha bulunmuyan hal binasının içten bir tarafının görünüşü.

aramalara rağmen, ne yazık ki bu münevver memlekette müşteride bulmaktadır.

Kaçak et satanlar bugün bilmedirler ki satışlarını müşteri bulmalarına borçludurlar.

Veterinerlerin mezbaha dışı görevleri

Bu görevler hem insan hemde hayvan sağlığını koruyucu hekimlik ve memleket iktisadiyatı problemleri üzerine istinad eder.

Pazarlarda sıhhatli hayvan satışları, nalband haneler ve hayvan ahır ve hanelerinde sıhhatli hayvanların bulundurulması ve bunların temizlik şartlarının takip edilmesidir.

İş hayvanlarının 1234 sayılı kanunun 15 nci maddesine göre sağlık bakımından ayrıca iş görme kabiliyetinden

olmaları cihetinden yılda en az iki defa muayeneden geçirilmeleri, ayrıca balık, bastırma, sucuk ve benzerleri gibi, hayvanı gıda maddelerinin, varsa labartuarlarda yoksa göz ve elle ihtisasa dayanan bir tarzda muayene ve kontrolleri gibi işlerdir.

Aynı maksadla bilhassa insan sağlığını korumak bakımından ısıрма vakalarında ısırık hayvanın cinslerine göre kuduz müşahedelerinin yapılması ve ısırılan kimselerin devlet hastanelerinde aşı tatbikatlarını, bu müşahedelere göre takip etmeside yer alır.

Hayvanlardan et ve süt hatta deri, bağırsak, kösele gibi alınan maddelerle, insana bulaşabilecek ve hayati tehlike doğuracak hastalıkların takibi ve önüne geçmek üzere ya bizzat veyahutta, vilâyet teşkilâtındaki ilgililerle, emin aşı tatbikatlarının yapılmasına lüzum göstermek.



Yeni Hal Zabıta Karakolu

Sağdan birinci Zabıta Komiseri H. Mehmet Özer,
ikincisi Cemil Beşe, dğeri ise Muharrem Ağzıbağlı.

Bu halde satılan her yüz kuruş maldan belediye üç, civar il ve ilçelere satılan maldan yüzde bir kuruş resim almaktadır.

Hayvan hareketlerinin ve hayvan maddelerinin şehre giriş ve çıkışlarına ait resmi belgelerini yapmak ve gelenlerin belgelerini alarak takip etmek. Bu arada zühur edecek adli koğuştuomalarda ehli vukuf görevi görerek raporlarını buna göre vermektir.

Etlerin mezbahamızda muayenesi:

Diğer sütunlarımızda göreceğiniz fotoğrafta olduğu gibi şehrimiz veteriner müdürü Selahiddin Ertürer tarafından kontrol ve muayene edilir. Her sabahdan erken saatlerde evinden çıkar, mezbahada kesilmiş ve muayeneye hazır bir vaziyette duran, sakatları her gövdenin yanında asılı etleri, eline bıçağı alarak tek tek muayeneden geçirir. Bu muayenelerini hiç bir kimseye itimat etmez. Çünkü bu iş insanların hayatı için çok mühimdir. Bundan başka sakatatlar da inceden inceye muayene edilir.

Bu muayenelerde nelere dikkat edilir; Bütün hayvanlarda başta verem, sığırlarda yanı kara- insanlarda şerid adı verdiğimiz haşerenin sürfesi, Karaciğerde keleşek ve egnokok kisti, keza ak ciğerde kıst, muhtelif sebeplere bağlı iltihap âlametleri ve bütün organlarda insanların yemesine mâni olan iltihap mihrakları aranmaktadır.

Hayvanlarında arasında hayvan-

lardan hayvanlara geçen hastalıklarda aranır. Mesela çiçek, proplazmoz, karaciğer hastalıklarının vücuttaki etkileri, sarılık.

Ayrıca kesilecek hayvanlar bir gün ağılda bekletilerek ayakta teşhis edilmesi icabeden hastalıklar, kuduz, tatanoz, uyuz, gibi hastalıklar, aranır. Ayrıca hayvanın kesilmeye müsaid kiloda olup olmadıkları yine bu muayenede tesbit edilir. Bilhassa kuduzla tatanoz çok önemlidir.

Dergimizin Notu:

Belediyemizin veteriner müdürü bulunan Selâhittin Ertürer hakkında iki söz söylemek hakikatı tebarüz ettirmek bakımından çok önemlidir.

Kendisi mütekid bir insandır. Görevine çok dikkatli ve itinalıdır. Bilhassa mezbahadaki muayenesini yaparken kendisini görüpte taktir etmemek elden gelmez. Doğrusu bu halinin biz hayranı olduk. Ve anladıkki bu insan, 130 bin nüfuslu şehrin halkının sıhhati bakımından cidden kendinde bir sorumluluk taşımaktadır Kendisine teşekkür ederken, bu memlekette bu gibilerin sayısının artmasını temenni etmeyiz.

BELEDİYE ENCÜMEN KÂTİBİ : M. Şerafettin



M. Şerafettin

Gaziantep'in Eyyupoğlu mahallesinde 1340 1924 de doğmuştur. Annesi Şakire Hamarat, babası ise Kuzan ailesinin Şerafettin dalından M. Şerafettindir. Hatice Şaşmaz ile evlidir. Firdevs adında evli bir kızı vardır. 15 yıllık memurdur. Annesinin hisseli bir evinde barınmaktadır.

Görevi: Belediye encümenine girecek olan evrakı sıralar, encüme sorkar, orada verilen red veya müsbet ka-

rarları yazar. Bu yazılan encümen kararlarını aid oldukları servislere sevkeder.

Encümen Kâtip Yardımcısı: Memiş Korukoğlu

Bitlislidir. Annesi Arife, babası **murdur**dur. Türkân Ünsaldı ile evlidir. İse Remzi efendidir. On bir yıllık me- Murad adında bir erkek çocuğu vardır.

Mühim Bir Açıklama

Sayın okurlarımıza:

Gaziantep'in yakın tarihini ilgilendiren ve müzemizin bir hazinesi halinde bulunan **Şer'i Mahkeme** sicillerini, harfi harfine, noktası, noktasına dergimize gelecek sayımızdan itibaren her kelimenin yanında tercümeside olmak üzere neşrebaşlıyacağız. Dergimizin 6 sayfasını bu işe ayırmış bulunuyoruz.

Bu sicilleri tercüme ve âynen yeni harflerle dergiye aktarmakla, üniversite muh- timizde de, gerek dünkü kültürümüzle bugünkü kültürümüz arasındaki farkı ve yine dünkü sosyal hayatımızla bugünkü sosyal hayatımız- arasındaki değişiklikleri; incelemek bakımın-

dançok mühim olduğu kanaatindeyiz.

Bundan başka bir çok eski âilelerin nerelerden geldiklerini ve eskilik derecelerini öğrenmiş olduğumuz gibi, dünkü eserlerimizi, bunlardan başka tam mânâsile dünkü Gaziantep'i gözlerinizde canlandıracaktır

Bu sicilleri Adana müzesinde mem- leketimiz müzesine aktarmaya çok gayret ve himmet sarfeden müze müdürümüz Sabahat Göğüşe teşekkürü bir borç biliriz.

Dergi Sahibi
M. Oğuz Göğüş

NOT: Sicillerin aktarılmasına 448 yıl evvelinden başlamaktayız



Belediye Kuduz müşahade kafesleri



Vali Niyazi Araz zamanında yapılan belediyeye ait Çınarlı aile parkından bir görünüş
Mimarı: Y. Mimar ve Mühendis Sadeddin Cemalgil, Teknisyeni: Sakıp Öztüzün'dür.

Sicil Memuru ve Nikâh Memuru ZEKİ İLBAYLI

SİCİL

Belediye sicili 1955 de bizzat kendisi tarafından kurulmuştur. Bu tarihten evvel böyle bir şey yoktu. Fakat sonradan Belediye memurlarında emekliliği hükümetçe kabul edildiğinden, belediye de bu büroya ihtiyaç hissedilmiştir. Sicil demek, memurların çalışma tarzlarını baremlerini, başarılarını tesbit ile terfiye ehil olanları ayırt etmek için kurulmuştur.

NİKÂH

Nikâh işleri, Kanunu mendenin 927 de yürürlüğe girmesi ile başlar. İlk nikâh memurları şunlardır:

- 1- Hoca Ahmet (Kürt Ahmed Hoca adile maruf, halen Sorgu hakimliği Z. Kâtibi M. Ali Cengizin babası)
- 2- Rüştü Atalay (ilk matbaacı)
- 3- Mütevellî İbrahim



Zeki İlbaylı

4- Nazmi Demir (Şimdi vilâyet baş kâtibi)

5- Belediye yazı işleri memurlarından Edip Zeybek

6- Muhlis Atay (Halen belediye hal müdürü)

7- Refik Barlas (Şimdiki belediye iktisat müdürü Selâhiddinin babası)

8- Mustafa Can

9- Bekir Göğüş

10- Zeki İlbaylı, vekâleten

11- 1953 yılının şubat ayından itibaren Muhtar Çoşkun getirilmiştir. (Şimdiki Eyyup oğlu camii imamı)

12- 1960 ın Temmuzuna kadar Muhtar Çoşkun bu görevinde kalmış bundan sonra yine İlbaylı getirilmiştir.

Zeki İlbaylının hal tercümesi

1336-1920 yılında Gaziantep'in Daracık mahallesinde doğmuştur. Annesi Asiya Saygılı, babası Mahmut İlbaylı'dır. İlk ve orta tahsillerini Gaziantep'te yapmıştır. Behiye Ersan ile evlidir. İsmet, Siret, Necdet adlarında iki erkek ve bir kız çocuğu vardır. Belediyenin zabıta işlerinde, yazı işlerinde, evrak memurluğunda, belediye mütemetliğinde, milli koruma kontrolörliğinde bulunmak üzere 24 yıllık memurdur. Babadan kalma hisseli bir evi vardır.

Belediye Sağlık İşleri

Belediye doktorları sağlık bakanlığına bağlıdır. Belediye sağlık işlerinde çalışmak üzere 927 tarihinden itibaren gelen doktorlar şunlardır:

Haydar Ergül, bir sağlık memuru olmakla beraber çok çalışkan ve halk tarafından çok sevilen bir kimseydi. Bütün dükkânları ayrı ayrı gezer ve her

sınıf halk'a temas ederdi.

Dr. Zühtü Rıza, yıl 1930-1931 arasında vazife görmüştür.

Dr. Süleyman Yargıcı bu doktor da sonradan Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığında teftiş heyeti reisi olmuştur. Daha sonrada İstanbul sağlık müdürü oldu. Halen süt muayenelerinde



Belediye Tabibliğinden bir grup (Dr. H. Hüseyin Güçlü ortada)

kullanılan süt güğümlerini, bu doktor ih-dâs etmiştir. Belediyenin sağlık teşkilâ-tında bu duruma gelmesinin temellerini kurmuştur.

Yine bu doktor zamanında şeh-rimizde kâkəciler (simitçiler) kâkelerini bir tabla içerisinde satar, kâkelerin üzer-lerine bir telis örterlerdi. İcabında bir köşe başına oturdukları gibi, bu telisi kâkelerin üzerinden alırlar ve atlarına koyarak üzerine otururlardı. Tekrar bu-radan kalktıklarında bu tozlu topraklı veya çamura bulanmış telisi tekrar kâke tablasının üzerine örterek satışı çıkar-lardı. O zaman bu kâkəciler esnafının başı olan Hacı Nuri idi. Her ne kadar bu işe engel olmaya çalışmış isede dok-tor bu adama şu cevabı vermiştir: (Ya temiz yemesini bilmeliyiz ve öğretmeli-yiz veyahutta bu şehirden çıkıp gitmeli-yiz) demiştir.

Bundan başka, o zaman şehrimiz-deki fırınların içerisinde girilemezdi. Fakat bu doktor, onları da sıkı kontrol altına almıştı. Bir kerre her fırın mut-laka badana olacak ve her işçi beyaz ön-lük ve beyaz tükçe giymek mecburiye-tinde idi. Bu usullara riayet etmiyen es-nafın dükkânları kapatılırdı. Fırınların esnaf başı ise o zaman Hurşit Ağa-nın oğlu İbrahim Hamut idi.

Fırınları bu seferde kebabçılar takip etmişti. Evvelce kebabçı dükkân-larında kebab yenen yer ile kebab pişen yer birdi. Bu doktor ayırdı. Ve kebabçı dükkânlarının önünü camakan yaptırdı.

Yine aynı doktor, hamam güb-relerinin dışarı, yani hamamların önüne serilmesinide yasak etmişti. Mesela şim-diki öğretmen okulunun üstündeki yolun ortasındaki göbek park yerinin altı tüf-fah hamamı idi. Bu hamamın yaktığı

gübreler hamamın önüne serilirdi. Ve dolayısıyla bu gübreler şehre kötü bir koku verirdi. İşte bu doktor bu gibi hal- lere son verdi'

Bundan sonra Nizipli Dr. Tevfik Öğüt gelmiştir. (Şehrimiz avukatlarından Ne- şet Öğüt'ün babası) buda 950 de mebus olmak gayesile bu görevinden ayrılmıştır.

Dr. Süleyman Nazif adındaki dok- tor ise belediyede kısa bir müddet kal- mıştır.

Bir müddette Dr. Eşref Göksel, kalmıştır.

Ve neticede memleket hastanesi- ne gelen Dahiliye mütehasısı Tahsin Tulga getirilmiştir. Esasen görevi mem- leket hastanesinde iken eşi Ferhan Tul- gayı yerine inha ettirerek kendisi belediye hizmetini tercih etmiştir. Buda 941 de ayrılmıştır. Bundan sonra sıra ile.

Dr. Fehmi Derman, İrfan Tuna, Sait Ataöz, Dr. Naci Koray, (Halen Tar- sus sağlık merkezi baş tabibi) dir. Kilis- li Hikmet Serim, Dr. Emin Elmacı (şeh- rimiz çocuk hastalıkları mütehasısı) Ay- rıca o zaman şdbrimizde pratisyen dok- tor olan Kemal Ahı (Şimdi göz doktoru mütehasısı) Konyalı Ahmet Porsuk, Da- rendeli Şemi Karaağaç, bir müddette Dr. Ahmet Ataseven yaptıktan sonra Nilu- fer Güzel bir müddet belediye baş hekim vekilliği yapmıştır. Bu doktorumuzunda evlenerek ayrılması neticesi belediye baş doktorluğuna getirilmiştir.

Dr. H. Hüseyin Güçlü iyi bir intani- yecidir. 18-Eylül-1958 de beledive baş hekimliğine getirilen Doktor Güçlü- nün hal tercümesini bundan evvelki sa- yılarımızda sayın okurlarımıza sunmuş- tük.

Belediye hekimliğinin görevleri

Belediye hekimi belediyenin sağlık müşaviridir. Encümeninde tabii üyesidir. Bütün yazı ve muâmelatı ida-

re eder, yürütür. Şehir esnafının sıhhi mürakabası ile mutad üç aylık esnaf muâyesini yapar. Belediye sağlık ku- rulunun vecibelerini kontrol ve muraka- be eder. Tescil muamelelerinin harici keşiflerini yaparak yazı ilede baş he- kimliğe bildirir. Karışık gıdaları buraya bağlı kimyagerliği yolile, rapora bağla- yarak gerek encümene ve gerekse hukuk müşavirliğine gönderir. Cenaze defin işi- ni mezarlık memuru ile yyürütür. Sağlık memurları yolilede bulaşıcı hastalıklard- an korunmak için aşilar tertip, yaptırır. Ayrıca mevsiminde karasinekle mücade- le yapar ve yaptırır. Tek kelime ile şeh- rin sağlığı babında koruyucu hekimliğin icabettirdiği bütün vecibeleri yerine ge- tirmeye çalışır.

Sağlık teşkilatında çalışanlar

Bir başhekim bir doktor, iki sağ- lık memuru ile bir kâtip, iki cenaze ara- bası ve şoförleri, iki odacı, belediyede bulunanlar bunlardır. Ayrıca düşkünler evide buraya bağlıdır.

Sağlık teşkilâtı için 1959 yılında belediye meclisine şu teklif yapılmıştır.

İki tabib ile bir baş doktorun belediyede bulundurulması. Her ne kadar bu teklif helişen şehir karşısında tasvip edilmiş isede kabul edilmemiştir. Hal- buki bu gün 127 bin nüfusu aşkın bir memleketin sağlık durumuna karşılık şim- diki belediye sağlık teşkilâtı kifayetsiz- dir Halkın hizmetlerine güçlkle yetiş- mektedir. Bunun içinde tam randımanlı çalışmamaktadır.

Asri Mezarlık

Burada iki bekçi ile dört definci, bir idareci ve iki tane cenaze arabası bulun- maktadır. Bir ara belediye sağlık teşkilâtına araç istenmiş isede, belediyenin mali kudreti- imkânsızlığı karşısında bunada imkân buluna- mamıştır.

Belediye tebabetinde bulunanlar

Sağlık memurları;

1- Tuncel Tuncar, Kırşehirlidir.

Üç çocuğu var. 5 yıllık memurdur.

2- Mehmet Ali Kara, Ispartalı
evli bir çocuğu var. 3 yıllık memurdur.

Ebeler :

1- Edibe Ağaçeken iki çocuklu,
10 yıllık memurdur. Adresi Çukur ma-
hallesi Mütercim Asım caddesi Samlı
apartmanı kat 2.

2- Meliha Uygur, Aslen Kıbrıslı
olup Nizipte kayıtlıdır, evli bir çocuk-
ludur. 30 yıllık memurdur. Telefon nu-
marası 1509.

Sağlık kâtibi: Davut Ulu, Keret
köyündendir, evli dört çocuk sahibi on-
beş yıllık memurdur.

Mezarlık memuru: Mustafa Öz-
çörekçi, Gaziantep'in Yaprak mahallesin-
de doğmuştur. Evli olup, çocuğu yoktur.
7 yıllık memurdur.

Cenaze arabasının şoförleri: Hu-
lûsi Şeker, Mustafa Kurt'tur.

Asri Mezarlıkta ölü sayısı

Kuruluşu olan 1-1-1937 tarihin-
den 24-1-1963 perşembe günü saat

11,45 e kadar mezarlıkta ölü sayısı 44477
ye yükselmiştir.

Dergimizin Notu :

Kanâatımızca belediyeye cenaze
hususunda mühim bir görev düşmek-
tedir. Şehrimizde cenaze merasiminin bir
ölü sahibine ne kadar pahalıya mal ol-
duğu mâlum. Cenaze sahibi ölüsünün
acısinamı yansın yoksa onun omuzlarına
yüklediği ağır cenaze masraflarını mı
kaldırsın. Ölü sahibinin gerek utanma
ve gerekse acısı dolayısıyla bir takım
açık gözlere aldandığı hepimizin malu-
mudur.

Belediyemiz mezarlık personelini
artırır ve orada bir yıkama ve kefen-
leme odaları yaptırır ve malum ölü so-
yanlarıda orada bir aylığa bağlasa bil-
mem nasıl olur. Cenaze hastaneden veya
evinden alınır belediye aracı ile nak-
lonulur. Cenazeye iştirak edeceklerde
kendi araçlarıyla veya temin edecekleri
araçlarla mezarlığa kadar giderler. Ve
dolayısıyla ölü sahiplerinin kederli hal-
lerinden istifade eden istismarcılıkta
bittabi ortadan kalkmış olur. Sayın Bele-
diye başkanımız Vali Salih Tanyeri'den
bu işi incelemesini rica ediyoruz.



Belediyenin Asri mezarlığından bir görünüş

Gaziantep'te Belediye Tarihi:

Bundan 435 yıl önce belediye görevinden bulunan
piyasa tanzimine ait bir vesikayı sunuyoruz.

"Ayanı (1) Ayıntap cem (2) olup meclisi (3) şer'a gelüp şimdiki mevsümde koyun etinin simanı (4) tokuz Halebi akçeye (5) ve lâhmi (6) Mââzenin (7) simanı (8) yedi Halebi akçeye olmak üzere evvelden ola gelmiştir deyu şahadet ettikleri sebepten vukûu (9) üzere şerh (10) verildi Tahriren (11) fi (12) gurru (13) Rebi'ilevvel (14) sine (15) 948 (1) Sabun has kuru Rıtıl (16) 22 Akçe-Akhelva rıtıl 8 akçe Tüfah (17) rıtıl 3 akçe kebabıganemi (18) Rıtıl 17 Akçe, Birinç (19) Rıtıl 12 akçe, Zerdalu Rıtıl 3,2 Akçe, Kâhke yebis (20) rıtıl 6 akçe, Zeyt âla (21) rıtıl 22 akçe, Kahke has rıtıl 12 akçe, Hıyar âdet 8 1 akçe, Sabun has rıtıl 28 akçe, Cibni (22) Rıtıl 12 akçe, Erük siyah (23) rıtıl 2 akçe, Buğday unu Halebi rıtıl 18 akçe, Behisni üzümü rıtıl 8 akçe, Siyah üzüm rıtıl 5 akçe, Milih (24) rıtıl 12 akçe- Dibis rıtıl 8 akçe, Lahmi ganemi (25) rıtıl 9 akçe, Lahmi maâze (26) rıtıl 7 akçe, İç yağı rıtıl 9 akçe, Şarleğan yağı (27) min mââsere (28) rıtıl, 2 akçe, Basal (29) sapsuz rıtıl 1, 2 akçe, Basal sablu rıtıl rübü (30) akçe, Summak cedid (31) rıtıl 6 akçe, Asel musafı (32) rıtıl 6 akçe, Asel musammâ (33) rıtıl 12 akçe, Has etmek (34) rıtıl 3 akçe, Simit unu Kıye (35) 3 akça, Şeftalu rübü (36) 2 akçe, Bal mumu rıtıl 20 akçe, Leblebü (37) rıtıl 3 akçe, Kavun rıtıl 3 rübü akçe, Mihni koyun eti kıye 17 akçe, Kebabı ganemi kıye 17 akçe, Has un kıye 3 akçe, Has un etmeği dört Halep akçesinden rübü eksüğe satıla

Veçhi (1) Tahriri (2) Huruf (3) bu-
durki İzzetmâp (4) Hüseyin bey dam-
ızze Hazretleri (5) Muhammet Hazretleri
Canibinden (6) Mihal Subaşı (7) ve Ah-

met Kethuda (8) gelüp uncularla un için
şerh talap (9) ettikleri sebepten âdet ka-
dime (10) üzere verildi tahriren (11)

1- Yüz 2- Yazılı 3- Harf 4- Ağır
izzetli 5- 6- Tarafın-
dan 7- Polis veya jandarma görevi gö-
ren 8- Vekil-kıya-kâhya 9- İstemek 10-
Gelenek 11- Yazılı

Yukardaki vesikanın şimdiki
dilimize göre tercümesi :

1- Antep ileri gelenleri 2- Toplanıp
gelerek 3- Şer'i mahkemeye 4- Fiati-değeri
5- Osmanlı idaresinden evvel Antep'te Halep
akçesi vardı. Halep ise Mısır'a bağlı idi.
6- Et 7- Keçi 8- Değeri-fiati 9- Olduğu
10- Not - Dikte 12- İçinde 13- Ay 14-
Arabi aylarından biri. Ayın onbeşinden evve-
line denir. 15- Yıl 16- Batman 3 kilo 112,5
gram. 17- Elma 18- Koyun 19- Pirinç. Arap-
çada P harfi olmadığı için yerine B harfi kul-
lanılır. 20- Kuru simit. Yebis kuru, kahke,
simit 21- Alâ, yüksek, birinci, Ekstra 22-
Peynir 23- Siyah Erik 24- Tuz 25- Koyun
eti, 26- Keçi eti 27- Şirik, susam yağı 28-
Küncünün yağının çıktığı devlibe denir. Ma-
sereden fiati 29- Soğan 30- Dörtte bir 31-
Yeni sumak 32- Saf bal, asel: bal, musaffi,
saf demektir. 33- Musamma süzölmüş, erin-
miş, erimiş. 34- Ekmek o zaman etmek de-
nirdi. 35- Otkanın yarısı 36- Dörtte bir 37-
Leblebi, Tuzlu, kavrulmuş Nohut

(1) 948 bn tarih ay hesabıdır. Arabı
ayı dedigimiz. Şimdi Arabi ayı hesabile yılı
mız 1383 olduğuna göre 1383-948=435 eder-
ki yukardaki piyasa 435 yıl evvel yapılmış de-
mektir.

26-I-963 tarihinde belediye ve serbest rayiç listesi

C i n s i	Toptan Kr.	Pera. Kr.	Simit (Kâhke) Serbest bir kilosu	200
			Pancar	23 30
Kemikli koyun eti		700	Turp	18 25
Kemiksiz " "		825	Prasa	23 30
Kemikli keçi " "		400	Kış kabağı	18 25
Kemiksiz " "		450	Taze Domates	175 200
Sığır " "		400	Ekmek	97,5
Deve " "		400	Nohut	100 125
Süt	125	150	Kırmızı mercimek	115 120
Yoğurt tam yağlı	110	130	Yeşil mercimek	175 200
Yoğurt yarım yağlı	40	50	Kayseri et sncuğu	1100 1250
Patates	77	100	Taze patlıcan	400 450
Portakal Vaşington	117	150	Taze Bezelye	350 400
" Yafa	62	80	İnginar	125 150
" "	47	60	Anamor muzı	400 450
Mandalım Rize	150	175	Bir adet yumurta	25 35
Elma ikinci	100	150	Fıstık içi extra	2200 2500
Elma extra	170	250	Çıtlamış kavlak fıstık	1050 1250
Elma birinci	125	200	Kırmızı kabuklu fıstık	750 800
Limon	77	100	Kırmızı dımışkı üzüm	170 200
Lahana	30	40	Helvacı üzümü	115 150
Ispanak	30	40	Siyah üzüm	200 225
Havuç	18	25	Behisni üzümü	250 275
Kuru Bamya	800	1000	Kuru sabun en alâ	350 500
Bulgur ve simit	110	135	Badem içi	1400 1600
Pirinç Sarı çektik	250	300	Ceviz içi	650 700
Kuru Sarımsak	800	1000	Bir tenike tahin	2500 1 kilosu 700
" Soğan	100	125	Tahin helvası	550 550
Taze sarımsak	77	100	Bal	750 1000
Taze soğan	25	40	Peynir yerli	800 1000
Sade yağ	1250	1500	Pekmez, yaş üzümünden	235 300
Vita yağı	500	550	" kuru "	200 250

Yeni bir daire: İktisat Müdürlüğü

1950 senesinden sonra kurulması kabul edilerek bütçeye kadrosu dahil edilen İktisat Müdürlüğü 1956 senesi başlarında Fiat Murakabe Memuru adını taşıyan iki memuru ile faaliyete geçmiş Haziran/1956 da Milli Korunma Kanununun son tadili ile belediyelere tahmil edilen ağır vazifelerin yürütülmesi için fiilen çalışmaya başlamıştır.

Çalışmasına iki memurla başlayan İktisat Müdürlüğüne 1957 Nisanın da Necmi Bayram'ın Belediye Reisliği zamanında İşçi Sigortaları Müfettişi Abdülkadir Siyahhan müdür olarak tayin edilerek belediye garajında tahsis edilen iki odada esas çalışmasına başlamıştır.

Altı ay müdürlük görevinde bulunan Abdülkadir Siyahhan'ın İşletmeler Müdürlüğüne tayini ile evvelâ vekâleten



İktisat Müdürü
Selâhattin Barlas



İktisat Md. Muavini
Hasan Hengirmen

sonra esaleten olmak üzere Salâhiddin Barlas Müdür olarak tayin edilmiş ve halen vazifeyi ifa etmektedir.

Kadrosu :

- 1- İktisat Müdürü : Salâhaddin Barlas. Evli bir çocuklu.
- 2- Fiat Murakabe Memuru: Hasan Tahsin Hengirmen. Evli iki çocuklu.
- 3- Mehmet Türkân. Odacı. Evli

altı çocuklu.

Görevi:

İlk kurulduğu sıralarda meriyete giren Milli Korunma Kanunu şehrimizde tatbikatı ile görevlendirilmişti.

Esas görevi fiat tesbiti, tarifeye tatbik edilecek esnafın tarifesinin hazırlanması, sınıf tesbiti ve kontrolüdür.

BELEDİYE KİMYAGERLİĞİ

Belediye kimyahanesi 951 yılında Belediye Reisi Abdülkadir Batur zamanında kurulmuştur. Bu müessesenin teşkilinde Kimya Y. Müh. Nîmet.Batur fahriyen çalışmıştır. Sonradan bir işçi kimya öğretmeni vazifeye almış. Bir ara bir kaç laborantla idare edilmiş başlanan kimyahaneye 953 yılında Gaziantep'li Kimya Y. Müh. Sacit Arıyürek tayin olunmuştur. 958 yılına kadar bu vazifede kalan Sacit Arıyürek, bilâhère, Kütahya çimento fabrikasına geçmiş, bu müessese adına Fransaya gitmiş gelmiş ve halen Elâziğ çimento fabrikası işletme şefidir.

958 yılında Sacit Arıyürek'in istifası üzerine yine Gaziantep evlâdlarından, Kimya Y. Müh. Aliye Atalay bu vazifeye geçmiştir. Aliye Atalayda 961'e kadar kimyagerlik vazifesi yapmış, İstanbul'a nakilleri dolayısıyla ayrılmıştır.

961-Mart'ından beri de Kimya Y. Müh. Fuat Karakaş belediye kimyagerli-

ği görevini ifa etmektedir .

Şehrimizin gıda kontrolünü yapmak üzere, Belediye binası altında faaliyetine geçen belediye kimyahanesi, belediye Sağlık teşkilâtına bağlıdır. Kuruluşundan bu yana peyderpey alınan malzemelerle, gıda kontrolü yanında sair tahlüllerin de yapılabileceği bir hale getirilen kimyahaneye, 957 Gaziantep hadiselerinde hasara uğramış, epeyi malzeme kırılmış, dökülmüştür. Sonradan tamir edilip düzeltilen kimyahaneye, ancak Fuat Karakaş zamanında laboratüvar denecek hale getirildi. Bu gün Güney Anadolu'nun en iyi laboratüvarıdır. Adana, İskenderun, Hatay, Maraş, Urfa ve diğer il ve ilçelerden tahlil edilmek üzere her türlü numuneler gelmektedir.

Kimyahaneye, encümenince tesbit edilen bir fiat listesine uyarak vatandaşın arzularına da cevap vermektedir. Gıda maddeleri, maden numuneleri, sabun,

sınai, mamuller, v. s. her şey tahlil edilmektedir.

1- Her gün Zabıta Müdürlüğü vasıtasıyla, şehirdeki bütün fırınlardan alınan ekmeğe, francala, kâhke numuneleri kimyahaneye getirilir. Yapılan kontrole, hamur ve işçiliksiz olanlar tesbit edilip baştabiblik kanalı ile riyasete bildirilir.

2- Sütçüler her sabah erken saatlarda sütlerini kontrolle getirirler. Kimyahanede dansitesine bakılır. Yağına bakılır. İyi olanların ağızlarına mühür vurularak satışına müsaade edilir. Uygun olmayanlar satıştan alıkonulur.

3- Sağlık teşkilâtından bir kişi, zabıtanın bir kişinin teşkil ettiği bir ekip, fabrikalardan, imalâthanelerden, toptan ve perakende gıda maddeleri satan müesseselerden her türlü gıda maddesi numunesi alarak kimyahaneye havale ederler. Burada tahliliyle, rapor tanzim edilip, riyasete bildirilir. Aykırı olanlar mahkemeye havale edilir.

4- Kimyahaneye Adliye de yar-



Sacit Ariyürek

dımcıdır. Esrar, Afyon v. s. uyuşturucu maddeler kimyahanede tahlil edilip, rapor tanzim edilir.

Kimyahanenin halihazır elemanları :

Kimya Y. Y. Müh. FUAT KARAKAŞ: 938 yılında Gaziantep Kepenek mahallesinde 8 No. da doğmuş. Merhum kuyumcu Tahsin Kardeş'in oğludur. İlk, orta ve lise tahsillerini Gaziantep'te



Kimya Y. Müh. Fuat Karakaş Belediye kimyahanesinde bir çalışma esnasında görülüyor.

yapmış, 1956 da İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliğini kazanarak bu fakülteye devam etmiş ve 961-Şubatında mezun olmuştur. Mezuniyetini müteakip belediye kimyagerliği görevine başlamış

ve halen bu vazifeyi ifa etmektedir.

Laborant HANİFİ AKDAĞ: 1340 doğumlu olup, Gazianteplidir. 952 denberi belediyede çalışmakta olup, evli ve 5 çocukludur. (resimde)

Belediye Düşkünler Evi

Bina: Şehrin güneyinde esas şehre (Belediye binasını itibar edersek) 2 kilometre uzaklıkta ve şehre hakim tepelerden Mardin tepe denilen tepedeki belediye emlakından 18 odalı eski bir binada kurulmuştur. Kuruluş maksad ve gayesi Darülaceze kanununda, belediyeler ihtiyari olarak yoksullara bakım evi açabilir, denilmektedir. Bu bakımdan belediyemizin teşebbüsü, dilenciligi önlemek ve şehir içerisindeki yoksul, çaresiz, düşgün insanlara bakmak ve beslemek gayesine ulaşmaktadır.

Tarihçesi

Bu tepe üzerinde bina 90 yıl önce yapılmıştır Mardinli bir vatandaş tarafından yetim çocukların yetiştirilmesi için yapılmış, o zaman bir mürebbiye hane olarak kullanıldığından şehrimizde Mardin tepe diye anılır. Bu bina 45 yıl öncesine kadar aynı mahsada hizmet ettiği bilinmektedir. Gaziantep'in kurtuluş savaşında harb sahası olarak kullanılan bu bina ve tepe, milli kuvvetlerimizle, düşman kuvvetleri arasında elden ele geçmiştir. Şimdi, binanın içi belediyemiz tarafından servilerle, çamlarla, ağaçlandırılarak çevresi halkın istifadesine park olarak açılmıştır. Kurtuluş savaşında, milli kuvvetlerimiz tarafından yapılan top siperleri ve 150 kişilik fenni olmayan bir yer altı sığınağı halen düşkünler evi bahçesinde mevcuttur.

Kuruluşu

Belediyenin bu iş için tahsisatı olmadığı halde Darülaceze kanununa istinaden 957 yılında 2 nci cihan harbi

sonrası ve harbin doğurduğu darlık yüzünden, çarşıda pazarda, avuç açan ve şurada burada perişan gezen düşkünlere bakmak gayesi ile o zamanın belediye reisi Nahi Bilen ve Belediye reis muavini Ali Budak tarafından bu hayırlı işin tahakkuku için teşebbüse geçilmiştir.

İdareci olarakta memleket hastanesinde uzun müddet idare memuru olan Abdullah Yığıtbaşı bu işe naklen getirildi.

Belediyenin mülkü olan bu binada o zaman askeriyeye kira olarak oturuyordu. Ve kışla idi. Durumun ehemmiyeti ilgililere anlatıldı. Ve burası boşaltıldı. Bu suretlede düşkünler evinin kurulmasına teşebbüse geçildi. Binada ufak tefek tamirat yapılarak, hayır sever vatandaşlara baş vuruldu. Karyoları teberrü şeklinde otelcilerden, pijama, battaniye, çarşaf, yataklık pamuk gibi şeyler yine vatandaşların hamiyetine baş vurulmak suretile temin edilmiştir. Bu suretle bir taraftan koğuşlar düzene sokulurken, makbuz mukabili yine vatandaşlardan mutfak takımları temin edildi. Bu gerekli malzemelerin temininden sonra 20-7-947 de açılışı bir törenle yapıldı.

İdare şekli

Bu müessesede hastane talimatnamesine uygun hareket edildiği gibi Darülaceze kanunu ile şehir meclisinin tasdik ettiği talimatname tatbik edilir. Bir tek memuru vardır. Bu memur, hem müdür hem katip ve hemde daktilo görevini yapmaktadır. Aynı zamanda anbar memuru olduğu gibi iâşe memurluğunda yapar.



Belediye Düşkünler Evinin yatakhanesinden bir görünüş

Düşkünler evinde üç öğün yemek muntazaman verilir. Disiplin, temizlik yerindedir. Çarşafları yatakları, pırıl, pırıldır. 15 yıldır hiç bir uygunsuz hareket olmadığı gibi meydan da, verilmemiştir. Tatil günleri dahi idareci burada yatar ve bulunur. Şimdiye kadar hiç bir sarı hastalık görülmemiştir. Çünkü içinde yatan düşkünlere en ufak bir hastalığında derhal doktora sevk edilir. Ayrıca müessese de ölenlerin muâmesi teçhiz, tekfin ve dinî merasimi yapılır. Burada kanun ve nizamlar tatbik edildiği gibi icapları da görülür. Düşkünlere bakım evi aynı zamanda belediyemizin misafirhanesidir de.

Kadrosu

İş hacmi geniş olan bu müessesenin kuruluşundan beri iktisad bakımından bir tek idare memuru, 2 erkek hademe, bir açığı kadın, birde çamaşırcı kadın olmak üzere 5 kişinin feragatla gece gündüz çalışması ile idare edilmektedir. Personel ise arasında değişmektedir. Sıhhi bakımdan idareside belediye baş tabibliğince yürütülür. Geceleri bir

erkek bir kadın nöbet tutar.

Kadın koğuşuna kadın, erkek koğuşuna erkek işçiler bakar.

Buraya nasıl kayıt yapılır

Kayıt kabul işleri, idare memuru tarafından görülür. Darül'âceze kanunu ve belediye tâlimatnamesininin 6. ncı maddesine göre müracaat edenler, yabancı olursa; memleketlerine, hasta olanlar hastaneye, deli olanlar akıl hastanesine, gönderilir. Bunlardan Sari hastalığı olanlar kabul edilmezler. Nafakası sorumlu kimsesi bulunanlardan dilendirmeyeceklerine dair imza alınarak sahibine teslim edilir. Buraya müracaat edenlerde iki kısma ayrılır:

1- Yatırılarak bakılması icabeden yoksul düşkünler. Bunların tedavileride mümkün değildir.

2. Dilenciler: bunlar kalmak istemezler,

Yatarak bakılanların dosyasında mahalle muhtarlarının yokluk ilmühaberleri zabitanın tahkikat evrakı, doktor raporu, açık adresile belediye encümeninin kararı alındıktan sonra kabul

edilir. Sırtından soyulan elbisesi etüye verilir. Kendisine hamam, traş yapılarak don gömlek pijama verilir.

× × ×

Türkiye şehirleri içerisinde eşine ancak İstanbulda rastlanan böyle bir müesseseden dolayı belediyemizi teorik ederiz. İçinde ücûbe tabir edilen bazı mahlukların bulunması ve Allahın hikmet garibelerini görmelerini sayın hemşehrileri-mize burayı mutlaka gezmelerini tavsiye ederiz. İnsanlığın şefkat ve merhametine sığınan bu zavallı mahlukları ziyaret ederek onları sevindirmek insanlar için en büyük fazilet ve ibadetlerinde en büyüğü demektir.

Parklar ve Fidanlıklar:

Fidanlığın Tarihçesi

1937 yılında Hamdi Kutlar'ın belediye başkanlığı zamanında başlar. İlk defa şimdiki mezbahanın bulunduğu yerin dere kenarının iki tarafı fidanlık olarak tertip edilmiş ve yapılmıştı. Fidanlık müdürlüğüne ilk defa Seyit Sander adında bir zat getirilmiş isede, bir yıl çalıştıktan sonra Ekrem Cenanınin çiftliğine gittiğinden, yerine Kemal Göğüş atanmıştı.

Parkların Tarihçesi

1940 yılında abidenin altındaki park, 1944 yılında Pürsafa parkı, 1945 yılında şehitler mezarlığındaki park Hamdi Kutlar zamanında yapılmıştır.

1948 yılından sonra Şehreküstü parkı Nail Bilen zamanında yapılmıştır

1950 yılından sonra Başkarakol parkı 1953 yılından sonra Bahçeli evlerdeki çocuk parkı Abdülkadir Batur zamanında yapılmıştır.

Belediye Reisi Necmi Bayram zamanında ise Mezbahadaki fidanlık kaldırılarak şimdiki kavaklığın yerindeki fidanlığa götürülmüştür.

Bunlardan Başka Vali Niyazi Araz

Ne yazık ki, insanlığa hizmet ve dilenciliği önlemek için kurulmuş olan buraya, dilenciliği sanat edinenler, girmez. Her ne kadar takip neticesi buraya gönderilirdesede, ertesi günü bir yolunu bularak buradan sıvışırlar. Hatta o kadarına rastlanmıştır ki kollarına ve bacaklarına sahte hastane alçılı sargıları, işleri bittikten sonra şuraya buraya soyarak attıkları tesbit edilmiştir Dilencilik, şehrimizde böyle sosyal bir müessese olduğu halde yinede bir salgın halindedir.

Gaziantep gibi modern ve içinde bu kadar sosyal kurumların bulunmasına rağmen, dilencinin fazla olması doğrusu yakışmıyacak bir haldir.

zamanında Abide parkı ve Vali Osman Meriç zamanında ise Hunanındaki otuz dönümlük yer fidanlığa tahsis edilmiş olup, burasıda az bir müddet sonra çok iyi gelişecektir. Ve gelişmeye başlamıştırda.

Vali Salih Tanyeri'de Karşıyakada üç bin metre karelik bir yer fidanlık yeri olarak ayrılmış ve gelişmeye başlamıştır.

Not: Hamdi Kutlar zamanında halkın ağaç sevgisini geliştirmek ve halkı teşvik bakımından, fidanlıkta yetiştirilen fidanlardan her yıl binlerce dağıtılırdı. Ayrıca şehirde gülcülüğü de geliştirmek ve halkı bu yola sevk etmek bakımından ev, ev gül ve gül suları ve hatta gül yağları dağıtılırdı. Ne yazık ki bu âdet sonradan terkedilmiş olduğundan gül yetiştirmeye çok müsait olan şehrimiz de bu iş gelişmemiştir.

Fidanlık Müdürü Kemal Göğüş'ün hal tercümesi

1329/1913 yılında Gaziantep'in Düğmecî mahallesinde doğmuştur. Annesi Emine Hasırcı (Tüzün) babası ise Abdullah Göğüştür. İlk orta tahsilini Gaziantep'te yaptıktan



Fidanlık Müdürü Kemal Göğüş
(Belediye adına her yeşeren yaprakta onun eli var)

sonra Ziraat Okulunu 1933 de bitirmiştir. Bir yıl Gaziantep Ziraat Müdürlüğünde çalıştıktan sonra askeri görevine girmiş, İhtiyat zabıt mektebine girerek burayı bitirmiş bundan sonra Kilis'te yedek subay olarak askerliğini ikmâl etmiştir. 1935-1938 yıllına kadar İslâhiye'de ziraat öğretmenliği yaptıktan sonra Belediye reisliğine getirilen Hamdi Kutların isteği ile şehrimizde yapılan ve yapılacak olan park ve bahçeler müdürlüğüne getirilmiştir.

1938 yılında şehrimiz belediyesine girmiş ve o tarihten bu yana bu görevde çalışmaktadır.

1935 yılında Sabiha Göğüş ile evlenerek bu evlilikten dil. tarih ve coğrafya fakültesini bitiren Birsen, Karşıyaka ilk okulunda öğretmen Aysen, Lise sonda Addullah, Ticaret lisesinde Halil, adlarında iki kız, iki erkek çocuğu vardır. Çok çalışkan ve enerjik bir memurdur.

Belediye İşletmelerinin Tarihçesi ve Durumu

1- Elektrik işletmesi:

Gaziantep şehrini elektriğe kavuşturmak üzere ilk defa 25-Ağustos-1950 tarihinde merkezi İstanbulda bulunan "İmpeze Elektrike İtalo-Türke Marelli" isimli şirketle belediye arasında 20 senelik bir imtiyaz mukavelesi akt olunmuştur. Bu mukavele gereğince Marelli şirketi tarafından dört silindirli 214 d/dak. 235 kva. takatında iki adet gazojen gurubu Bey mahallesi Sacır sokakta

o zaman Gülbahçe denilen şimdiki sant-ral yerine kurularak 1931 senesinde önce sokak lambalarına, bilahare de abone tesisatları yapılarak halka cereyan verilmiştir.

Fakat gazojen motorlarında yakıt olarak mangal kömürü kullanıldığından Gaziantep civarındaki meşe ormanları kısa zamanda mahvolmuş, mangal kömürü fiyatlarında alabildiğine yükselmiştir. 1931 senesinde bir kilovat elektrik

enerji tenvirat abonelerine 22 kuruştan, sanayi abonelerine ise 15 kuruştan satılmıştır. Paranın bugünkü değeriyle bu fiatlar asgari iki yüz yirmi ve yüz elli kuruş yapar ki bu yüksek, tarife sebebiyle elektrik aboneleri fazla artmadığı gibi sanayiinin de gelişmesi imkânsız olmuştur. Diğer taraftan ceryan satışının azlığı ve kömür fiatlarının yükselmesi karşısında Marelli şirketi de zarar etmiş, ana mukaveledeki trafo ve şebeke tesislerini tamamlayamamıştır. Budurum karşısında bayındırlık bakanlığına işe el konularak imtiyaz müddetinden evvel Bursa, Balıkesir, Tekirdağ santralleriyle birlikte Gaziantep Santral ve şebekesi de şirketten satın alınarak belediyeye devredilmiştir.

Fakat 2 nci cihan harbi dolayısıyla yedek parça temininde çok sıkıntı çekilmiş, mangal kömüründe zorla bulunduğundan belediye müşkül durumda kalmıştır. Harbi müteakip derhal iki adet 680, kva lık dizel elektrojen gurubu ihale edilmiştir. Bu guruplar 1947 senesinde işletmeye konulmuştur.

İtalyan şirketi tarafından tesis olunan herbiri 100 kva. lık 3 adet trafo merkezi ile bir adet 16 mm² kva. lık kablo şebekesi de kifayet etmediğinden Nizip yolu, Kuzanlı, Şehreküstü trafo merkezleri ve kabloları tesis olunmuştur.

1960 yılında su, otobüs ve buzişletmeleri elektrik işletmeleriyle birleştirilerek bir tek işletmeler müdürlüğü haline getirilmiş böylece idari teknik personelden tasarruf sağlanmıştır.

1961 yılından sonra gerek tenvirat ve gerekse sanayi ceryan sarfiyatları daha da arttığından 1954 senesinde şehirde yeniden ceryan sıkıntısı başlamıştır. Bunun üzerine 1953 yılında 375 kilovatlık 1954 yılında da 950 kilovatlık iki makina daha mübayaaya monte edilmiştir. Böylece santral takatı 2500 kilovat olmuştur. 1955 de çimento sanayii umum müdürlüğü ilede bir mukavele aktedilerek 3500 kilovat için bağlanı yapılmıştır. Fakat fabrikanın açılışı geçiktiğinden şebir yeniden ceryan sıkıntısına düşmüştür. Diğer taraftan mevcut şebeke halihazır santral takatını dâ-



Belediye düşkünler evinin erkek kısmından bir görünüş

hi taşıyamadığından şebekeye trafo merkezleri, Y. G. kablo ve A. G. havai hat şebekeleri ilave edilmiş, 1959 yılında 11 trafo varken 961 yılında 17 trafoya yükseltilmiş ve 2 yıl içinde şebekeye 15 ton civarında bakır tel, 700 direk ve 5000 metre yeraltı kablosu ilâve edilmiştir. Böylece şebeke kısmen çimentodan alınacak enerjinin tevziine uygun şekilde hazırlanmıştır.

1962 yılında Saim Gogen firmasına ihale edilen çimento fabrikası enerji nakil hattına bir de şehir içi ring hattı ilave edilerek Y. G. dağıtım şebekesi gereği kadar takviye edilmiştir.

Elektrik işletmesinin şehrin müstakbel ihtiyacını sağlayabilmesi için bundan sonra mutlaka bölge santrallerından birisine bağlanması gerekmektedir. Bunun için elektrik işleri etüd idaresi tarafından Gaziantep 'ten 1970 yılında Ceyhan II veya Keban santralından beslenmesi plânlanlaştırılmıştır. Diğer taraftan Türkiyenin kalkınmasının temeli olan ucuz veya bol enerjinin temin ve tevziini mümkün kılmak için elektrik işlet-

melerinin mahalli idarelerden alınarak Türkiye elektrik kurumu adı altında bir kurum halinde birleştirmek üzere hükümetçe çalışılmaktadır.

İşletmemizde önümüzdeki yıllarda şebeke planlanmasını, luzumlu tevsi, tadillerle yeni trafo ve şebeke tesisleri için çalışılmaktadır. 1963 yılında asgari 4 adet yeni trafo postası daha servise konulacak ve bu trafoların şebekeleri tesis olunacaktır.

Ayrıca şehrin içerisinde bulunan ve kendi dizel makineleriyle çalışan un fabrikaları ile İplik fabrikalarına ceryan verilerek hem İşletmeye gelir temin etmek, hem mazottan tasarruf ederek memlekete döviz sağlamak, hemde şehrin gürültüsünün azaltılmak gayesi ile araştırma ve etüdlere yapmaktayız. Bu takdirde şehir enerji istihlâkünde yüzde yüz bir artış olacağı bu artış 1 kv. ceryana isabet eden amortisman, personel ve idare masraflarının yarı yarıya azalmasını sağlayacak ve sanayi ceryan tarifesinde ki tenzilâtı mümkün kılacaktır.



Belediyenin Kırkayak çocuk bahçesinden bir görünüş

Şehrimizin bundan böyle enerji sıkıntısı içerisine düşmemesi için bölge santralına bağlanma mevzuunun takip edilmesi gerektiği gibi şehir dağıtım şebekesinin lüzumu kadar islah ve tevziinin yapılarak şebeke zayıflarının azaltılması, sanayinin gelişmesini temin ede-

cek her türlü teknik imkânların hazırlanmasının büyük sanayi için özel tarifeler yapılması böylece Gaziantep'in sinai kalkınmasına gayret gösterilmesi gerekmektedir.

Elektrik Y. Mühendisi
Fadıl Teymur



x Fadıl Teymur ve Kemal Yazıcı
(İşletmeler Müdürü ve Muhasebecisi)

İşletmeler Müdürü: Fadıl Teymur

Ecdadı Suruçtan gelme Barazi âşiretindedir. Ailesi arasında bir çok ilim adamları yetişmiştir. Bunlardan ileride bahsedeceğiz.

Kendisi 1934 yılında Gaziantep'in Kocaoğlan mahallesinde doğmuştur. Annesi Söylemez Abdülkadir efendi kızı Şefika, babası ise Teymur zade Abdülhalah efendidir. İlk orta ve lise tahsillerini Gaziantep'te yapmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesine

1951 de girerek 1956 de bitirmiştir. Altı ay İller Bankasının İsparta bölge müdürlüğünde kontrol mühendisliği yapmıştır. 1956 sonlarında muhabere subayı olarak askere alınmış Afyon istibkâm ana tamir fabrikası teknik müdürlüğüne atanmıştır. 1958 yılında askerlikten terhis edildiğinden Belediye işletmelerine elektrik mühendisi olarak alınmıştır. Kendisine Urfdan çok parlak vaitler yapılmış isede memleketini tercih

etmiştir. 1958 yılında ise belediye işletmeler müdürlüğüne getirildiğinden halen bu görevine devam etmektedir.

25 Ekim 1962 de Hüseyin Nizipli kızı Aysel ile evlenmiştir.

Genişleyen bir şehrin her gün biraz daha artan ağır işletmeler görevi karşısında doğrusu işletmemiz personeli başta Müdür Fadıl Teymur olduğu halde insan takatı üstünde bir başarı göstermektedir.

İşletmeler Muhasebe Müdürü Kemal Yazıcı

Müellifinden kâtip hocazade Mustafa efendi ahfadındandır. Asılları Burharadan Darende'ye oradanda şehrimize gelmişlerdir. Darendeli Hüseyin paşaların amca zadedirler (İleride bundan bahsedeceğiz.)

Kendisi 1340-1925 de Gaziantep'in Bostancı mahallesinde doğmuştur. Annesi Hamide Kalender, babası ise Sadettin Özyazıcıdır. İlk orta ve lise tahsillerini Gaziantep'te yapmıştır. Hastalığı dolayısıyla, yüksek tahsile devam edememiştir. Bir müddet kilim ticareti ile uğraştık-

tan sonra 1947 de askere çağırılmış ve 1948 de terhis edilmiştir.

1951 de belediye işletmelerine girerek veznedar, evrak memuru ve muhasebe memurluğu yaptıktan sonra 1958 de işletmeler muhasebe müdürlüğüne getirilmiştir. Halen bu görevine devam etmektedir.

1949 da Mustafa Gençte'nin kızı Şükrüye ile evlenerek bu jevliklikten Fatma Necla, Mehmet Celâleddin, Mustafa Sadeddin, adlarında bir kızı ile iki erkek çocuğu olmuştur.

Bu münasebetle Kemal Yazıcının ecdadına ait bir mezar taşının üstünde-ki bir kitabeyi buraya alıyoruz:

Mevtü Alümüke Kemevtül'âlim
Halkı Alem hep bilüp bir içtibah
Mültaka'yı şehrinin ol fadılın

İntibah etmişti ehli içtihad
Bend edüp vend edüp Abdürrahim
üzre nukul

Geldi ol dem Âzmü dergahi ilâh
Geldi bir tarihi mevt mevtine
Bu vefadan Kâtip Çelebi göçtü ah

Belediye Broşürünün üçüncü kısmının sonu...

ARİYORUM :

ÖRFÜ BELDE, ÂDETİ KADİME isimli kitabı aramaktayım.

Bu kitabın bir nüshası Antep harbi sırasında Çınarlı camii çetesinden Ardıllı Ali Hoca tarafından; Eski Esnaf Birlikleri Reisi Tunaoglu Mus tafa'nın babasının evinden alınarak götürülmüştür.

Eser Gaziantep'in Sosyal durumunu aydınlatıcı mahiyette olduğundan elinde bu kitaptan olanlar lütfen Gaziantep'i Tanıtıyoruz Dergisine başvursunlar.

H. Uğuroğlu BARLAS

Dr. Kemal Ahi'nin İl Radyosundaki Konuşması

6 Ocak 1963 te başlayıp 13 Ocak 1963 te bitmiş olan verem savaşı propağan da ve eğitim haftası münasebetiyle verem hastalığı ve onunla mücadele konusunda Dr. Kemal Ahi Radyoda bir konuşma yaptı:

Tbc. Reber Koch tarafından 1882 de keşfedilen verem basili denen bir mikrobun meydana getirdiği bulaşıcı ve sosyal bir hastalıktır.

Verem basili, oldukça dayanıklı bir mikroptur. Soğuktan müteessir olmaz. Buz dolabında bir yıl yaşar. Rutubetli yerde, gölgede aylarca canlı kalabilir. Kuraklığa, güneş ışığına ve sıcaklığa tahammülü yoktur. Kaynatmakla bir kaç dakika 65 derece ısıda 40-50 dakikada ölür.

Hastalığın bulaşma kaynağı açık tüberkülozlu hastalarla veremli inekler, bilhassa bunların balgamları ve sütleridir. Bazan idrar ve gaitaları da intan kaynağı olâbilir.

Bulaşma en ziyade hasta insanların öksürük ve aksırıkları ile çıkan balgam ve tükürük damlacıklarının teneffüs edilmesiyle solunun yolundan olur.

Veremli ineklerin kaynatılmadan içilen sütü ile ve tüberkülozlu hastaların kullandıkları eşya ile de bulaşma mümkündür.

Mikrobu almak mutlaka hasta etmez. Basilin yerleşmesi ve hastalık yapabilmesi için vücudun bu hastalığın husule gelmesine müsait olması lazımdır. Vücudun reaksiyon durumu, fena beslenme, fazla alkol kullanma, gebelik, lohusuluk v. s. gibi hallerle, havalandırma şartları uygun olmayan gayri sıhhi yerlerde çalışma, vücudun yıpratıcı (kızamık, boğmaca, grip, tifo, diyabet v. s. gibi) hastalıkları veremi hazırlayıcı sebepler arasındadır.

Vücuduna tüberküloz. mikrobu giren şahıslar eğer o andeki vücut mu-

kavetmeleri iyi ve basillerin miktarıda çok değilse, şahsın müdafaa organları, basilleri girdiği yerde hapsederek etrafını sağlam bir doku ile duvar gibi örerler. Böylece basiller bulunduğu organda senelerce canlı olarak kaldıkları halde vücut için zararlı bir gelişme yapamazlar.

Açlık uykusuzluk ve devamlı alkol kullanma v. s. gibi hallerde mukavemet kabiliyeti zayıfladığından vücuda yeni girmiş olan basiller evvelce girmiş bulunanlarıda uyandırarak beraberce çoğalmaya başlar ve böylece verem hastalığının husulüne sebebiyet verirler. Hastalık, en çok akciğerlerde olmakla beraber diğer bütün organlarda da olabilir, ve ona göre belirtiler verir. T. B. C. ne kadar erken teşhis edilirse tedavi imkânlarıda o kadar müsait olur.

Teşhis tüberkilin testi ve röntgen muayeneleri ile kolayca mümkün olmaktadır.

Bu gün, çok şükür, verem şifası olmıyan bir hastalık değildir. Uzun masraflar olmasına rağmen gerek ilâçla gerekse cerrahi usullerle tedavi edilebilmektedir.

Memleketimizdeki veremli sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber bazı istatistiklere dayanarak 750 binin üstünde olduğu tahmin edilmektedir. Gene aynı istatistiklerden anlıyoruzki her sene 15 bin vatandaşımızı genç en verimli çağlarında bu hastalık yüzünden kaybetmekteyiz. Bunu nakti bir kıymet halinde değerlendirirsek, yani bu hastaların çalışmaktan kalarak müstahsil vaziyetten müstehlik vaziyete geçtiğini hesap edersek her sene memleketimizin milyonlarca lira kaybetmekte olduğunu anlarız. Sizleri bu büyük mücadelede derneğimize yardımcı olmaya davet eder hepimizi hürmetle selamlarım.

Şehrimizde İNAN GÜVEN Turizm ve Seyahat Acentası Açıldı

Bu acenta yurt içi ve yurt dışı seyahat edeceklere her türlü kolaylığı sağlar. Pasaport, vize, döviz gibi resmi ve özel işlerinizi bizzat kendisi takip ederek ayağınıza getirir. Turizm vekâletinin 137 No. lu ruhsatını haizdir. Motorlu ve motorsuz her türlü vasıtaların yurd dışına çıkabilmeleri için tiriptik muamelesi yapılır.

Inan Güven Turizm ve Seyehat Acantası

Reşat Güzelbey ve Sabri Güdemezoğlu

Telefon: 1214 2755

Gaziantep



Sigortalarınız için: **BAŞAK SİĞORTA** Emrinizdedir.

Derhal poliçe teslim edilir. En süratli şekilde tazminat ödenir.

Gaziantep acentası: Ali Şefik Apa

Telefon: 2363 3374

Atatürk Bulvarı No. 9

Gözlerinizden,

Gözlüklerinizden,

Şikâyetçimisiniz?

ŞANOPTİĞE uğrayınız hiç bir şikâyetiniz kalmaz.

Karagöz Caddesi — Gaziantep